



TSK ELELE VAKFI DERGİSİ

ISSN: 2148-3698 YIL: 10 SAYI: 30 TEMMUZ 2023



VAKIFTAN HABERLER / SÖYLEŞİ / ZİYARET
MAKALE / TARİHTEN / TANITIM



VİZYON

Ülke savunması ve milletin bölünmez bütünlüğü için görevi başında yaralanan veya uzvunu kaybedenler başta olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personeli, emeklisi, malulen emeklisi (erbaş/er gaziler dahil) ve bunların bakmakla yükümlü olduklarının rehabilitasyonu ve devamlı bakımlarını sağlamak, uygar ve çağdaş seviyede sağlıklı bir yaşam sürdürebilmelerine katkıda bulunmak, sağlık hizmetlerini daha iyiye götürmek, engelli çocuk ve yetişkinlerle ilgili çalışma ve faaliyetlerde bulunmaktır.

Kaynağını, Yüce Türk Milletinin ELELE vererek gönüllü bağışlarının oluşturduğu menkul ve gayri menkullerini en üst seviyede dikkat, gayret ve özenle en iyi şekilde değerlendirmek suretiyle modern tesisleri kurmak, yaygınlaştırmak, geliştirmek ve örnek düzeyde işletilmesi için destek sağlamaktır.

Başarıya şartlanmış bilimsel ve kültürel donanıma sahip çalışanların en fazla faydayı sağladığı, bağış yapan kişi, kurum ve kuruluşların teveccühüne layık, kamu yararına hizmet veren, sağlık ve sosyal içerikli öncü ve güvenilir bir vakıf olmaktır.

MİSYON

Amacı gerçekleştirmek üzere; tesislere sahip olmak, bu tesislerin işletme ve idamesi için destek sağlamak, kâr getirici yatırım, ortaklık ve şirketler kurmak, çağdaş iletişim araçlarıyla tanıtım faaliyetlerinde bulunmak ve bağışları artırmaktır.



Tacir KURUL
(Em.) Tümgeneral
Genel Müdür

Değerli okurlarımız,

TSK Elele Vakfı Dergisinin 30'uncu sayısında, sizlerle birlikte olmanın ve bizleri bu yolda destekleyen siz değerli bağışçılarımıza buradan ulaşabilmenin sevincini yaşamaktayız.

Dergimiz aracılığıyla siz değerli bağışçılarımızın katkıları ile yapmış olduğumuz faaliyetleri takip etme imkânını bulacaksınız.

TSK Elele Vakfı Dergisinin bu sayısında vakfımızdan haberler, Türk İstiklal Savaşı içinde Sakarya Savaşının yeri ve önemi, açık anahtarlı altyapı (PKI) teknolojilerinin iş hayatındaki faydaları, vakıf iştiraklerinden olan TURKTIPSAN A.Ş.'nin faaliyetleri ile ilginizi çekebilecek çeşitli makaleler, gazilerimiz ve bağışçılarımızla yapılan söyleşiler, tarihimizdeki önemli günlerle ilgili bilgileri bulabileceksiniz.

Vakfımız; bugüne kadar gazilerimiz, yaşlılarımız ve engelli çocuklarımızın istifade edebileceği birçok eseri hizmete sunmuş, siz değerli hayırsever bağışçılarımızın desteği ile vakıf senedimizdeki amaçlara uygun tüm görevleri büyük bir sorumluluk duygusu, şeffaf bir yönetim anlayışı içinde, gururla yerine getirmiş ve getirmeye de devam etmektedir.

TSK Elele Vakfı, bu yıl, Yüce Türk Milletinin desteği ile kuruluşunun 27'nci yılını kutlamıştır. Bu nedenle, bağış, yardım ve desteklerini esirgemeyen tüm kişi, kurum ve kuruluşlara saygı, sevgilerimizi sunar, sağlık ve esenlikler dileriz.



TSK ELELE VAKFI, HER ZAMAN GAZİLERİMİZLE,
ÇOCUKLARIMIZLA, YAŞLILARIMIZLA
ELELE





TSK ELELE VAKIF DERGİSİ

YIL: 10 - SAYI 30 - Temmuz 2023
ISSN: 2148 - 3698

ÜCRETSİZDİR / YILDA BİR YAYINLANIR

TSK ELELE VAKFI ADINA SAHİBİ
Taci KURUL
(Em.) Tümgeneral
Genel Müdür

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Hakan YAVUZ
(Em.) Albay

İDARE YERİ
TSK ELELE VAKFI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ziya Gökalp Cad.
Ataç - 2 Sokak No: 43/8
Kızılay / Çankaya / ANKARA
T: 0312 431 99 36
F: 0312 431 07 36
www.elele.org.tr
elele@elele.org.tr

YAYIN TÜRÜ
YAYGIN SÜRELİ YAYIN TÜM TÜRKİYE'DE

HUKUKİ SORUMLULUK
Dergide yayınlanan yazılardan, kaynak adı gösterilerek
alıntı yapılabilir. Dergide yayımlanan yazılar
yazarların kişisel görüşüdür.

GRAFİK TASARIM / BASKI
BÜYÜK ANADOLU MEDYA GRUP LTD. ŞTİ.
İstanbul Cad. Elif Sokak,
Sütçü Kemal İş Merkezi No : 7 / 17 - 18
İskitler / ANKARA
Tel: 0 (312) 384 30 70 (Pbx)
Faks : 0 (312) 384 30 67

BASKI TARİHİ
TEMMUZ 2023

B
E
L
İ
K
E
D
N
İ
Ç
İ

VAKIFTAN HABERLER



10 | TSK Elele Vakfı'nın kuruluşunun 27'nci yıl dönümünde; Vakıf Genel Müdürü (Em.) Tümg. Taci KURUL başkanlığında, Anıtka-bir ziyareti.

SÖYLEŞİ



21 | TSK Elele Vakfı ile ben dostluğu arkadaşlığı öğrendim. Hayattan vazgeçmemeyi hayati inatla yaşamayı hayata tutunmayı öğrendim.

MAKALE



43 | Gazilerdeki Yeti Yitimine Toplumsal Farkındalık.

OKULDAN HABERLER



12 | Sosyal faaliyetlerle de özel gereksinimli çocuklarımızın eğitim ve rehabilitasyonuna destek sağlanmaktadır.

SÖYLEŞİ



16 | Gazi Ahmet ERİNKARLI;

ZİYARET



23 | TSK Elele Vakfı'nın değerli bağışçılarından Sayın Nezihe BULÇUM evinde ziyaret edilmiştir.

TARİHTEN



24 | Türk İstiklâl Savaşı İçinde Sakarya Savaşı

GEZELİM / GÖRELİM



48 | Ayvalık, turizm olanakları, doğası ve zengin tarihi yerleri ile Ege bölgesinin önemli ilçeleri arasındadır.

SOSYAL



53 | Bunları BİLİYOR MUSUNUZ? **?**

TURKTRUST

ayrıcalklı üstün hizmet anlayışı

e-Fatura, e-Defter ve
e-Arşiv Fatura
işlemleriniz için **e-Mühür**
almak artık daha kolay!

**Elektronik Yazışma paketi
EYP 2.0'da geçerlidir.**

**Türkiye'nin
Öncü e-Mühür Firması**

**Başvuru ve Detaylı Bilgi için
0850 222 444 6**

www.turktrust.com.tr





TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ELELE VAKFI 27 YAŞINDA 21 NİSAN 1996 - 21 NİSAN 2023

TSK Elele Vakfı, kurulduğu günden bugüne kadar, kendisine emanet edilen bağışları, hak sahiplerine ulaştırırken, şeffaf, dürüst, hukuka uygun ve yüksek sorumluluk duygusu ile hareket etmektedir. Vakfımız; Vakıf Senedindeki amaçlarına uygun olarak, kahraman gazilerimiz, engelli çocuklarımız ve yaşlılarımızın tedavi, bakım ve rehabilitasyonu için tesisler inşa etmeye, bu tesislere destek sağlamaya şevk ve heyecanla devam etmektedir.

Tüm halkımıza, vakfımıza desteklerinden dolayı minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz.

**SİZLER OLMASAYDINIZ BİZLER OLAMAZDIK.
YÜCE MİLLETİMİZE ŞÜKRANLARIMIZI SUNARIZ.**

TSK ELELE VAKFI TARİHÇESİ



1995 yılı Mart ayında icra edilen yurt içi ve sınır ötesi operasyonların sonrasında, Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sn. Nazmi BİLGİN ile TRT Haber Spikeri Sn. Mehpere ÇELİK'in öncülüğünde, başta TRT olmak üzere diğer basın organlarının da desteğiyle "Haydi Türkiye Mehmetçikle Elele" kampanyası düzenlenmiştir.

Kampanya sonunda toplanan (2.7 TrilyonTL) bağışla, ülke savunması ve milletin bölünmez bütünlüğü için görevi başında yaralanan veya uzvunu kaybeden askerlerimize hizmet verebilecek bir "Rehabilitasyon ve

Bakım Merkezi" inşa edilmesi kararlaştırılmış, dönemin Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları ve J. Gn. Komutanının kurucu üye olduğu "TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi (ELELE)Vakfı", 21 Nisan 1996 tarihinde, noter onaylı Vakıf Senedi ile "Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin rehabilitasyonu ve devamlı bakımı için gerekli tesisleri kurmak, yaygınlaştırmak ve bu tesislerin her türlü donanım, araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını temin etmek" amacıyla kurulmuştur.

Vakfın Yönetim Kurulunun, 25 Nisan 1996 Tarihli 1996/1 sayılı

kararı doğrultusunda, MSB.İği ile 30 Eylül 1996 tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde, Bilkent yolu Lodumlu bölgesinde, MSB.İğine tahsisli bir milyon m²'lik GATA arazisinin 320 bin m²'si, TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi inşası maksadıyla, geçici olarak TSK Elele Vakfına tahsis edilmiştir.

Kuruluş amacını tamamlayan TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi (ELELE) Vakfının bu tesise desteklerinin devam edebilmesi için 4 Mayıs 2004 tarihinde, adı "TSK Elele Vakfı" olarak değiştirilmiştir.



İhalesi 11 Kasım 1996 tarihinde tamamlanarak inşaatına başlanan TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi 21 Nisan 2000 tarihinde, 105 milyon Dolarlık harcama sonrasında dönemin Cumhurbaşkanı Sn. Süleyman DEMİREL tarafından açılışı yapılarak hizmete alınmıştır. Hastane, 29 Mayıs 2001 tarihinde yapılan protokol ile TSK GATA K.İ.ğ'ına devredilmiştir.



TSK Elele Vakfı Yönetim Kurulunun 26 Mayıs 2004 tarihli 2004/4 kararı ile Gaziler Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören malul gazilerimizi hastane ortamından uzaklaştırarak ruhsal rehabilitasyonlarına, moral ve motivasyonlarına katkıda bulunmak amacıyla yaptırılan ve tüm finansmanı (2.1 Milyon TL) TSK Elele Vakfınca karşılanan "Gazi Uyum Evi" 19 Eylül 2004 tarihinde hizmete açılmıştır.



TSK Elele Vakfı Yönetim Kurulunun 26 Ekim 2005 tarihli 2005/10 sayılı kararı doğrultusunda; TSK Sağlık ve GATA K.İ.ğ'ı ile TSK Elele Vakfı arasında 14.06.2006 tarihinde imzalanan protokole göre Ankara Lodumlu Bölgesinde, 65 yaşını geçmiş personelin sosyalleşmesi ve bakım hizmeti alabilmeleri amacıyla 250 kişi kapasiteli, TSK Ankara Özel Bakım Merkezi, 6 Ekim 2006 tarihinde, 41 Milyon TL'ye inşaa ettirilerek 30 Haziran 2008 tarihinde TSK Sağlık ve GATA K.İ.ğ'ına devredilmiştir.



TSK Elele Vakfı Yönetim Kurulunun 19 Temmuz 2010 tarihli 2010/5 sayılı kararı ile; İç Güvenlik Harekatında doku ve organ kaybına uğrayan gaziler için ihtiyaç duyulan yapay organ, ortez ve protezlerin hatasız ve hızla imal edilebilmesi maksadıyla Medikal Tasarım ve Üretim Merkezi yapılmasına karar verilmiştir. Medikal Tasarım ve Üretim Merkezi (ME-TÜM) 4 Milyon Euro'ya GATA yerleşkesi içerisinde inşa edilerek, 2012 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanlığı'na devredilmiştir.



Gazi Uyum Evi kompleksi içerisinde yer alan, 9.470 m²'lik alan üzerinde tamamen engelli sporcular düşünülerek, engelli gazilerimizin uluslararası düzeyde olimpik faaliyetlerde kullanabilecekleri 19 Eylül Spor Tesisleri, Aralık 2014 tarihinde, 1,8 milyon TL'na inşa ettirilerek gazilerimizin hizmetine tahsis edilmiştir.



TSK Elele Vakfı Yönetim Kurulunun 10 Mart 2014 tarihli 2014/2 sayılı kararı ile TSK Çamlıca Özel Bakım Merkezinin 2014 yılında modernizasyonu yapılmıştır.



2003 yılından itibaren; S.B.Ü. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi içinde kendine ait binasında faaliyet gösteren TSK Elele Vakfı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde, yaklaşık 250 engelli çocuğumuza özel eğitim ve rehabilitasyon hizmeti verilmektedir.



TSK Elele Vakfı Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti tarafından 21 Kasım 2017 tarihinde mevcut 250 yataklı ÖBM yanına 100 yataklı bir ÖBM'nin daha yapılması kararı alınmış bu karar doğrultusunda, Milli Savunma Bakanlığı ile TSK Elele Vakfı arasında 20.08.2021 tarihinde "Hak sahiplerinin hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetler bütünü olan sosyal hizmetlerin, yaşlı bireylere tam bakım hizmeti ile daha verimli hale getirilmesi" maksadıyla yapılması planlanan 100 yataklı Özel Bakım Merkezi Ek Binasının inşaatı ve tefrişi için 110 Milyon TL. TSK Elele Vakfı Genel Müdürlüğü tarafından MSB'ye kaynak aktarılmasına yönelik protokol imzalanmıştır. İnşaat faaliyetleri halen devam etmektedir.

Ayrıca, Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesine toplam 37.055.807,00 TL. değerinde tıbbi cihaz ve malzeme desteğinde bulunulmuştur.

TSK Ali Çetinkaya İlk Kurşun Rehabilitasyon Merkezi K.lığına toplam 15.291.690,00 TL. değerinde tıbbi cihaz, malzeme ve hizmet alımı desteği yapılmıştır. Gülhane Askeri Tıp Akademisi K.lığına 2013-2016 yılları arasında toplam 16.869.749,00 TL. değerinde tıbbi cihaz ve malzeme desteğinde bulunulmuştur. TSK Elele Vakfı, Vakıf Senedinde yer alan amaçları doğrultusunda kuruluşundan itibaren icra ettiği faaliyetler kapsamında Vakıf-

lar Genel Müdürlüğü tarafından 1999 yılında "Yılın Başarılı Vakfı" seçilmiştir.

Vakıf, 2004 yılı faaliyetleri nedeniyle ödüle layık görülen 11 vakıf arasında yer almış, vakıflar haftası münasebetiyle 09 Mayıs 2005 tarihinde Ankara'da düzenlenen törende ödülünü almıştır.

2006 Vakıf Medeniyeti Yılı Etkinlikleri çerçevesinde Vakıflar Genel Müdürlüğüne düzenlenen, 2005 yılında gerçekleştirilen Sağlık ve Sosyal İçerikli Projeler Yarışmasında "TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezine Silikon Protez İmal İmkân ve Kabiliyeti Kazandırılması Projesi" ile ödülle layık görülmüş ve 08 Mayıs

2006 tarihinde törenle ödülünü almıştır.

"2009 Vakıf Medeniyeti Sağlık Yılı" etkinlikleri çerçevesinde; sağlık alanında yaptığı başarılı çalışmalar nedeniyle, TSK Elele Vakfı, Vakıflar Genel Müdürlüğüne ödüle layık görülmüş ve 04 Mayıs 2009 tarihinde düzenlenen törenle ödülünü almıştır.

Vakfın 23 Mayıs 2018 tarihinde yapmış olduğu başvuruya istinaden Bakanlar Kurulunun 10 Mayıs 2021 tarihli 3981 sayılı kararı ile Cumhurbaşkanlığı tarafından "İzin Almadan Yardım Toplayabilen Kuruluşlar" arasına alınmıştır.

*Vatandaşınıza Köprü olmak
en büyük gururumuzdur...*



TSK Elele Vakfı 27'nci kuruluş yıldönümünde Atatürk'ün huzuruna çıktı...



TSK Elele Vakfı'nın kuruluşunun 27'nci yıl dönümünde; Vakıf Genel Müdürü (Em.) Tümğ. Taci KURUL başkanlığında, Anıtkabir Ziyareti ve Atatürk Mozolesine Çelenk Koyma Töreni icra edilmiş, Anıtkabir Şeref Defteri imzalanmıştır. Vakfın 27'nci kuruluş yıldönümü münasebetiyle; 26 Nisan 2023 Salı günü saat 16.00'da Vakıf Genel Müdürü (Em.) Tümğ. Taci KURUL Başkanlığında; Vakıf personeli, TÜRKTRUST A.Ş. personeli, TÜRKTIPTAN A.Ş. personeli, TSK ELELE Vakfı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi personelinin oluşturduğu heyetle; Anıtkabir ziyaret edilmiş, Aslanlı yoldaki yürüyüşün ardından Atatürk

Mozolesine Çelenk Koyma Töreni icra edilmiştir. Misak-ı Milli Kulesinde Vakıf Genel Müdürü (Em.) Tümğ. Taci KURUL tarafından Anıtkabir Şeref Defteri imzalanmıştır.

1996 yılında "Haydi Türkiye Mehmetçikle Elele" kampanyasındaki gönüllü bağışlarla kurulan Türk Silahlı Kuvvetleri Elele Vakfı; 27 yıldır siz değerli bağışçılarımızın destekleri ile gazilerimiz ve engelli çocuklarımız için çalışmalarına azim ve kararlılıkla devam etmektedir.

Bağışları ile desteklerini esirgemeyen Yüce Türk Milletine şükranlarımızı sunarız.







TSK Elele Vakfı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde Vakıf Genel Müdürü (Em.) Tümgeneral Tacı KURUL'un katılımıyla 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlanmıştır.



TSK ELELE Vakfı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın destek eğitim müfredatının yanı sıra sosyal faaliyetlerle de özel gereksinimli çocuklarımızın eğitim ve rehabilitasyonuna destek sağlanmaktadır.

TSK Elele Vakfı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde eğitim alan 16 Öğrencimizin katılımı ile değerli yönetmenimiz Sn.Mehmet Tolga KÖYLÜ'nün öncülüğünde, Cevat Fehmi BAŞKUT'un PAYDOS isimli oyunu 6 Haziran 2023 tarihinde, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi yerleşkesi içerisinde yer alan Halil Akçiçek Konferans Salonunda, izleyici ile buluşmuştur. Emeği geçen tüm öğrenci ve personelimize şükranlarımızı sunarız.



24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlaması



Öğrencilerimizin tiyatro çalışmaları



Öğrencilerimizin yüzme terapi dersleri



19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ

“...Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir. Her zaferin mayası sendedir. Her zaferin en büyük payı senindir...”

Atatürk



19 Eylül Gaziler Gününde kahraman gazilerimizle bir araya geldik. Gazilerimizin tedavisi için yüce Türk Milletinin bağışları ile TSK Elele Vakfı tarafından inşa ettirilen Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinde değerli sanatçımız Haluk LEVENT, bir konser vererek gazilerimizi onurlandırmıştır.



Türk Milletinin varlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık ve egemenliği için, başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere bütün gazilerimizi minnet, şükran ve saygıyla anıyoruz. Gaziler günü kutlu olsun..



Kahraman Gazilerimiz için ne yapılırsa azdır...



Fiziksel yeteneklerinin bir kısmını kaybetmiş Kahraman Gazilerimizin sosyal yaşama uyumlarına ve tedavilerine destek olmak amacıyla, tedarigi sağlanan Akülü Tekerlekli Sandalye, Manuel Tekerlekli Sandalye, Kombine Elektro Terapi Cihazı, Standing Table Cihazı, El Rehabilitasyon Masası, Hasta Fizik Tedavi Masası, TSK Elele Vakfı tarafından tedarik edilerek Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Eğitim ve Araştırma Hastanesine teslim edilmiştir.



Bizlerin, hayata dönmemiz ve şifa bulmamız için bu merkez ile çalışanlara gerçekten ihtiyacımız var.



Ahmet ERİNKARLI / GAZİ



1999 yılında Erzurum'da ailemin en küçüğü olarak dünyaya gelmişim. İlkokul eğitimimi Erzurum'da tamamladıktan sonra bir süre Bursa'da yaşadık. Tekrar Erzurum'a döndükten sonra açık lisede okudum.

2019 yılında Kayseri Komando birliğinde askerlik görevimi tamamladım. Daha sonra Anıtkabir Komutanlığında görev yapmak üzere seçildim. Bu süreçte orduda sözleşmeli er olmaya karar verdim. İçimde zaten hep hevesim vardı. Başvurumu yaptım. Sınavı geçtim. Eğitim sürecinden sonra ilk görev yerim Hakkâri Çukurca da göreve başladım.

2021 yılının Nisan ayında Pençe Yıldırım harekâtına Kuzey Irak'ta BTÖ tarafından döşenen EYP patlaması sonucu yaralandım. Bilincim açıldı. İlk müdahalem orada yapıldı. 15 dakika sonra helikopterle Hakkâri Devlet Hastanesine götürüldüm. Ameliyata alındıktan sonra GATA'ya getirildim. Altı ay boyunca yaklaşık 27 tane ameliyat geçirdim. Bir süre sonra Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldim ve fizik tedavi görmeye başladım. Burası için ne desem az. Bizler için yapılmış bu merkezi yaptırın TSK Elele Vakfına teşekkürlerimi iletmek isterim. Tüm bağışçılara da aynı şekilde teşekkür ederim. Böyle bir tesis iyi ki var. Bizler için inşallah böyle tesislerin sayıları sizlerin sayesinde çoğalsın. Bu söyleşi için ayrıca teşekkür ederim.



Behudar SEZER / GAZİ



1996 yılında Giresun'da dünyaya geldim. Dört kardeşiz. Ben ailenin en küçüğüyüm. İlk, orta ve lise eğitimimi Giresun'da tamamladım. Üniversiteyi kazanınca okumak için Denizli'ye gittim. Ancak okulu tamamlayamadan geri döndüm. Asker olma zamanım gelmişti. Askere gitmeme iki hafta kala büyük bir trafik kazası geçirdim. Yanımdaki arkadaşım vefat etti. Tedavim bitince bir yıl sonra vatani görevimi yapmaya başladım. Acemi eğitimimi Çanakkale'de, usta birliğini Elazığ Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığında tamamladım. İçimde asker olma isteği hep vardı. Birliğimden bazı arkadaş-

lar uzman çavuş olabilmek için başvuru yapıyorlardı. Bende karar verdim. Başvurum onaylandı. Mülakatı da geçince Isparta'ya eğitime gittik, dört ay kadar süren eğitimden sonra ilk görev yerim Bitlis oldu. Birliğim operasyon birliği olduğu için Şanlıurfa Tigem bölgesinde katılış yaptım. Sonrasında, yurtiçinde ve sınır ötesinde çeşitli bölgelerde birçok operasyona katıldık. Bir operasyon için helikopterle Hakkâri'den Kuzey Irak'a (intikal ve yapılanma, barınma ve lojistik faaliyetler için) intikal ettik. Etrafı gözetlemeye çıktık. O gün içimde bir huzursuzluk vardı. Teröristlerle çatışmaya girdik. Gece ay ışığında tekrar bir keskin nişancı teröristin attığı ilk kurşun kolumun çok yakınından geçti. Sıcaklığını hissettim. İkinci kurşun ise gözümün kenarında hissettim yerdeki taşa çarpan mermi sekerek bana isabet etti. Bilincim açıldı. Sahra hastanesine götürüldüm. Yaklaşık iki saat sonra helikopter beni almaya geldi. Bu esnada benim için çok uğraşan canla başla çaba gösteren Yüzbaşım buradan özellikle teşekkür etmek istiyorum. Sonrasında GATA'ya getirildim. Bir ay burada kaldıktan sonra Gaziler Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildim.

Bu merkezden, tedaviden ve çalışanlardan memnunum. Biraz araştırdığımda merkezin TSK Elele Vakfı tarafından yapıldığını öğrendim.

Böyle güzel bir tesisi bizler için yaptıran vakfa ve bağışçılara çok teşekkür ederim. Umarım bağışlar çoğalarak devam eder ki bu tesis yaşar ve daha niceleri yapılır.

Ayrıca beni ilk günden beri yalnız bırakmayan Tugay Komutanıma, Tabur ve Bölük Komutanlarıma ve aynı Tugayda görev yaptığım silah arkadaşlarıma teşekkür ederim. Allah ayaklarına taş değdirmesin.



Lütfi BULUT / GAZİ



Samsun Vezirköprü doğumluyum. Askere kadar geçen sürede burada köyümde yaşadım.

Askerlik zamanım geldiğinde 1994 yılında askere gittim. Ace mi eğitimimi İzmir Gazimiri'de tamamladıktan sonra usta birliği olarak Kars Sarkamış 'a er olarak vatani görevimi yapmak üzere gittim.

Burada komando eğitimi aldıktan sonra Ağrı, Erzurum, Van, Bingöl, Tunceli gibi bölgelerde komando olarak çeşitli operasyonlara katıldık.

27 Mayıs 1995 tarihinde, Bingöl Altın Hüseyin mevki kirsalında mayına basarak yaralandım.

Sağ ayağım olay yerinde koptu. Erzincan Asker Hastanesine kaldırıldım. Beş gün kadar burada kaldıktan sonra GATA'da Ortopedi Plastik Cerrahi bölümünde yattım. Sonrasında da Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldik ve burası ikinci evimiz oldu. Yıllar boyunca da defalarca buraya gelerek tedavi gördüm protezlerimi yenilettim.

Bu merkezi yaptırmak için bağış yapan tüm bağışçıların gözleri arkada kalmasın burası bizim evimiz oldu. Yeniden hayata dönmemiz için her şey yapılıyor. Hepsine teşekkürü bir borç bilirim. Bu imkânı tanıdığınız için Türk Silahlı Kuvvetleri Elele Vakfına teşekkür ederim.



Melih SÜREL / GAZİ



1998 yılında Tokat'ta dünyaya gelmişim. Beş çocuklu bir ailenin tek erkek çocuğuyum. İlk orta ve lise eğitimimi Tokat'ta tamamladım.

Okul bittikten sonra bir süre çalıştım. Askerlik zamanım geldiğinde Denizli'de vatani görevimi tamamlayıp memlekete geri geldim. Asker olmak çocukluk hayalimdi. Bunun için sınavlara girdim, Ankara'ya mülakata gittim ve kazandım eğitim için beş ay kadar Isparta'da bulundum.

İlk görev yerim Hakkâri Dağ komando Tugayında HMT nişancısı olarak görev yapmaya başladım. 2022 yılı haziran ayında, sınır

ötesi operasyonda EYP patlaması sonucu yaralandım. Önce Hakkâri Şehir Hastanesinde ilk müdahalem yapılmış ameliyata alınmışım. Sonrası GATA'ya getirildim.

Daha sonra Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldik. Burada Fizik tedavi gördüm. Ayrıca protez yapımı için ölçü alınıp bana uygun olan protezim yapıldı.

Buraya gelene kadar burayı bilmiyordum. Ama gelince gördük. İlgisi çok güzel. Ben her şeyden çok memnunum.

Bu tesisi bizler için yaptıran vakfın TSK Elele Vakfı olduğunu da öğrenmiş olduk. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.

İyi ki bizler için böyle bir merkez yapılmış. Bizler de bu sayede sağlığınıza kavuşuyoruz. Tüm bağışçılara tekrar teşekkür etmek istiyorum.



Ziyaettin KAYA



1957 yılında Osmaniye’de dünyaya gelmişim. Evliyim Allah bağışlarsa 3 evladım 4 torunum var. Oğullarımın ikisi doktor bir tanesi ise mühendis. Sağlık Astsubayı olarak 26 yıl boyunca Türk Silahlı Kuvvetlerine hizmet ettim.

1976 yılında GATA Sağlık Astsubay Okuluna girdim. Mezun olduktan sonra ilk görev yerim olan Urfa 20’inci Mekanize Tuğayı Sıhhiye Bölüğü Sağlık Astsubayı ve Bölük Komutanı Vekili olarak göreve başladım.

1980 yılında Erzurum’a tayin oldum. Ancak K.K.K. emri ile Ankara GATA ’da anestezi teknisyeni kursuna 9 ay boyunca devam ettim. Daha sonrasında

sırayla Erzurum Askeri Hastanesi, İzmir Mevki Asker Hastanesi, Gelibolu Asker Hastanesi ve son olarak 8 yıl boyunca GATA’da anestezi baş teknisyeni olarak görev yaptım.

2002 yılında emekli olduktan sonra özel bir hastanede gece amirliği görevine davet ettim.

Doktor olan oğlumun tavsiyesi ile eşimle birlikte Gaziler Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesine tedavi olmaya geldik. Eşimle birlikte yatış yaparak beş hafta boyunca hastanede tedavi gördüm. Doktor ve diğer sağlık çalışanlarından çok memnun kaldık. Çok güzel bir merkez. TSK Elele Vakfı tarafından yapıldığını öğrendiğimiz bu tesisin yapılmasına katkısı olan herkesten Allah razı olsun. Bütün okuyuculara, TSK Elele Vakfı sayesinde tedavi gördüğümüz bu tesisi yaptırıp sonrasında idamesine destek verdikleri için bağışlarını esirgememelerini rica ederim. Bundan sonra bağışlarımızı bu vakfa yapacağımızı ve etrafımızdakilere de tavsiye edeceğimizi söylemek isterim.

Bu söyleşi için de ayrıca sizlere çok teşekkür ederim.



- 📍 Kültür Mahallesi
Ziya Gökalp Cad.
Ataç-2 Sokak No:43/8
Kızılay / ANKARA
- ☎ 0312 431 33 96
- ☎ 0312 430 55 72
- ✉ elele@elele.org.tr
- 🌐 www.elele.org.tr
- 🐦 twitter@TSKElele
- 📷 @elelevakfi

Büşra AYDAR



Ben Büşra AYDAR. 29 yaşındayım. Serebral palsi tanısı ile hayata gözlerimi açtım. Hastalığım nedeniyle zor bir süreç bekliyordu beni ve ailemi. Hiç okula gidemedim. Okuma yazmayı rahmetli annemden 10 yaşında iken öğrendim. Daha sonra 13 yaşında şiir yazmaya başladım. İlk şiir kitabım "Hor Görmeyin Beni" 15 yaşında çıktı. Daha sonra konferans vermeye başlamıştım. Fakat gittiğim yerlerde kimse benim okula gidemediğime inanmıyordu. Karar verdim bir yerden başlamam gerekiyordu ve eğitim süreci böyle başladı.

Beşinci sınıfa açık öğretimden daha sonra ortaokulu ve liseyi de açık öğretimde bitirdim. Burada ikinci kitabım "Gönül Ne İster" ve üçüncü şiir kitabım "Herşeye Rağmen Hayatın İçindeyim." şiir kitabım da hayatıma dahil oldu. Sonrasında üniversite sınav günü geldi. Hayatımın en zor günüydü. Sınav yerim açıklanmıştı. Ne bileyim hayatım çok zor bir gün ve hiç unutamayacağım bir an beni bekleyeceğini bilmiyordum. Annemi üniversite sınavına girmeden iki gün önce kaybettim. O sene üniversite hayatım olmadı.

Fakat benim anneme vermiş olduğum bir söz vardı. Aynı senenin sonunda her şeye rağmen tekrardan çalışmaya başladım derslere. O sene sınava tekrar

girdim. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı kazandım. Hayat bana öyle kolay yol çizdi ki hem üniversite okurken hem de iş hayatım başladı. Altı senedir İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde çalışıyorum.

Uzun yıllar rehabilitasyon merkezlerinde tedavi görüyordum. Fakat hiçbir sonuç elde edemiyordum. 13 Eylül 2012'ye kadar Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile tanıştığım gün hayatım değişti. Anlam kazandı.

İlk girişimi hiç unutmuyorum hastaneye bayrak uğruna gazi olan askerlerimiz hepsi bir başkaydı. Tedavileri desen zaten ke-





Tabii ki TSK Elele Vakfını herkesin bir gün gelip ziyaret etmesini istiyorum. Onun için başta TSK Elele Vakfına ve Gaziler Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesine ve bütün ekibine teşekkür ederim.

Şu an ben kamu kurumunda kendi ayaklarım üzerinde olan bir

birey isem bunu başta Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesine ve TSK Elele Vakfına borçluyum. Benim gibi özel gereksinimli bireylere ve ailelerine son olarak şunları söylemek istiyorum Hayattan sakın vazgeçmeyin... Hayat kısa küçük de olsa bir şey yapın... Sevgiyle kalın...

limelerle anlatılmaz ki...

TSK Elele Vakfı ile ben dostluğu arkadaşlığı öğrendim. Hayattan vazgeçmemeyi hayati inatla yaşamayı hayata tutunmayı öğrendim. TSK Rehabilitasyon Merkezi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile bitmeyen dostluklarım oldu. İlk tanıştığımızda ben hayata nasıl tutuna bilirim diye düşünürken Tekerlekli sandalyede basketbol oynayan insanları görünce benim hayat mücadelem ve hayata bakış açım değişti.





TSK Elele Vakfı'nın değerli bağışçılarından Sayın Nezihe BULÇUM evinde ziyaret edilmiştir.



TSK Elele Vakfı'nın değerli bağışçılarından Sayın Nadire Sevim UĞUR evinde ziyaret edilmiştir.



TSK Elele Vakfı'nın değerli bağışçılarından Sayın Nejla GEMALMAZ evinde ziyaret edilmiştir.



Kadim KOÇ

(Em.) Topçu Albay
Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar
Tanıtım Merkezi (POTA) Genel
Koordinatörü.

TÜRK İSTİKLÂL SAVAŞI İÇİNDE SAKARYA SAVAŞI

Türk İstiklâl Savaşını tüm ayrıntıları ile ortaya koymak büyük bir meseledir. Çünkü Türk İstiklâl Savaşı; o tarihe kadar hiçbir milletin maruz kalmadığı hileler, haksızlıklar ve zalimlikler serisinin doğurduğu bir savaştır.

Türk Milletinin bu haklı mücadelesini daha iyi anlamak için evrelere ayırdığımızda öncelikle 30 Ekim 1918 tarihinden Erzurum ve Sivas kongrelerine kadar geçen dönemi birinci evre olarak kabul edebiliriz. İkinci evre olarak Sivas kongresinin kararları-



nın yürürlüğe girmeye başladığı tarihten Birinci İnönü Zaferi'ne kadar olan süredir. Üçüncü evre ise, Birinci İnönü muharebesi ile Sakarya muharebesinin kazanılması arasındaki birkaç aylık dönem kapsar. Son evre olarak da Sakarya Meydan Muharebesinin kazanılmasından 1922 Eylülüne

kadar geçen bir yıllık süreyi alabiliriz.

Yukarıda evrelere ayırdığımız Türk İstiklâl Harbinin üçüncü evresinde Sakarya Meydan Muharebesi, bütün dünyaya yeni bir Türk Devletinin varlığını kabul ettiren, İstiklâl Savaşımızın bir dönüm noktasıdır. Ancak bu köşe dönüldükten sonradır ki, Anadolu'da uyanan bağımsızlık şuurunun artık önlenemeyeceği kesin olarak anlaşılmıştır. Yine bu tarihten sonradır ki Türk ordusu savunmayı bırakmış, taarruza hazırlanmaya başlamıştır. Bütün bu oluşuma ve sonuca bakılarak denilebilir ki, genç ve yeni Türk Devleti'nin temeli Sakarya'da atılmıştır.

İngiliz Tarihçisi Joseph Arnold Toynbe, "Türkiye" adlı eserinde bakınız ne diyor: "Sakarya Savaşı" ile, Türk-Yunan Savaşın-



daki durum, tersine dönmüştü. Denebilir ki bu savaş, içinde yaşadığımız yüzyıl tarihinin en büyük savaşlarından biridir. Sakarya kıyılarındaki Türk zaferi, yakın ve Orta Doğu'nun siyasal yüzünü değiştirmiştir. İki yüzyıldan beri Batı, ihtiyar Osmanlı İmparatorluğu'nu parçalamaya çalışıyordu. Fakat Sakarya'da Türk'ün kendisi ile karşılaşmıştır ve ona dokunduğu anda da tarihin yönü değişmiştir. Tarih bir gün Sakarya kıyılarında cereyan eden ve çok kimsenin bilmediği bu savaşı, dönemin en büyük olaylarından biri olarak kaydedecektir...”

İngiliz Tarihçinin belirttiği gibi yüz yıl tarihinin en büyük savaşı olarak nitelendirilen Sakarya Meydan Muharebesinin neden yeterince incelenmediği ve ön plana çıkmadığını kendimize sormalıyız. Başkent Ankara topraklarında yaşanan bu savaş kaybetmiş olsaydık ne olurdu diye bir an için düşünmemiz gerekmiyor mu? Bu soruları çoğaltmadan İstiklâl savaşında nasıl oldu da işgal ordusu Milli Mücadelenin merkezi olan Ankara'ya kadar gelebildi ona bakalım.

Osmanlı İmparatorluğu, Birinci Dünya Savaşı sonunda mağlup devletler safında yer alarak 30 Ekim 1918'de Mondros Mütarekesi'ni imzalamak zorunda kalmıştır. Ateşkes Antlaşması, Agamemnon isimli bir İngiliz zırhlısında imzalanmıştır. O geminin özelliği; üç sene önce Çanakkale Boğazı'ndan geçirmedığımız bir İngiliz gemisi olmasıydı.

Bu ateşkes Antlaşması imzalan-

madan birçok kez uyarılarda bulunan Mustafa Kemal Paşa, Birinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru Halep'te 7'nci Ordu Komutanı olarak 20 Eylül 1917 de Sadrazam ve Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) Talat Paşa ile Başkomutan Vekili Enver Paşa'ya gönderdiği rapor çok önemlidir. Mustafa Kemal, bu raporda ülkenin içinde bulunduğu sorunları büyük bir cesaretle dile getirmiş ve çözüm yollarını önermiştir. Bu raporu dikkate almayan Osmanlı Hükümeti, mütareke hükümleri gereği ordusunu terhis ediyor, aynı zamanda elindeki silahları da teslim ediyordu. Birliklerinin başındaki komutanlarını merkeze çağırmak zorunda kalıyordu. O sırada Suriye- Filistin Cephesi Yıldırım Orduları Grup Komutanı Mustafa Kemal Paşa da İstanbul'a çağrıldı. O günlerde kamuoyunda büyük bir bilinirliğe sahip değildi. Buna rağmen kendisini tanıyanların ondan neler bekle-

diğini, Yakup Kadri şöyle anlatır: “Devir, Mütareke devri. Eski Dahiliye Vekillerimizden Cemil Bey ile tedavi için gittiğimiz İsviçre'deki bir sanatoryumda başbaşa vermiş, memleketin hali ne olacak diye dertleşiyorduk. Cemil Bey:

- Bizi ancak bir adam kurtarabilir, o da Mustafa Kemal'dir! dedi ve onun askeri dehasını övmeye koyuldu. Ama sözlerinin sonunda şu acı gerçeği ifade etmekten de çekinmedi:

- Fakat ortada ne ordu, ne silah, ne de varlığımızı korumaya kararlı bir devlet ve hükümet var! Cemil Bey ile bu konuşmamızın üzerinden birkaç hafta geçti. İzmir, Yunanlılar tarafından işgal edildi. Ben, Cenevre'de memlekete dönme çarelerini araştırdığım günlerde, garip ve perişan, şehir caddelerinde dolaşırken gözüm bir gazete satıcısının peykesine serilmiş gazetelerden birinin baş sayfasında kalın harf-





lerle dizilmiş şöyle bir manşete ilişti:

“Mustafa Kemal adında bir General, Anadolu’da başlayan Milli Mücadele hareketinin başına geçti ve İstanbul Hükümeti’ne karşı isyan bayrağını açtı.”

Bunu okur okumaz yüreğimde büyük bir ümit ışığının parladığını hissettim. Önümde kurtuluş yolunun açıldığını görür gibi oldum. Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu’ya geçmesi ani gelişen bir olay değildi. İstanbul’da kaldığı altı ay süresince gerekli hazırlıkları yapmıştı. 38 yaşında, sekiz yıldır savaş alanlarında yoğrulmuş tecrübeli bir generaldi. 4 Şubat 1919 tarihinde, Alemdar Gazetesi’nin yazarlarından Refik Cevat Bey ile yaptığı bir söyleşide:

“Bugün herhangi bir teşkilatçı Anadolu’ya geçer de milleti silahlı bir direnişe hazırlarsa bu vatan kurtarılabilir.” diyerek milletin

kurtuluşu için öngördüğü tek kurtuluş yolunu ortaya koymuştur.

Bu süreçte İstanbul Hükümeti de içinde bulunduğu durumdan kurtulma çareleri arıyordu. Hedef vatanın kurtuluşu olsa da seçilen yöntemler farklıydı. Padişah Vahdettin ve Sadrazam Damat Ferit Paşa, İngilizlerin merhametine sığınarak vatani kurtarmayı düşünüyorlardı. Fakat Mustafa Kemal’in kafasındaki kurtuluş planı artık netleşmişti. Bu planın ilk adımlarını atmaya başladıktan itibaren İstanbul’a geri çağrılacak ve idam kararının verilmesine kadar geçen bir süreç yaşanacaktı.

Bir ekip çalışmasıyla birlikte halkın bu süreçte yer alması önemliydi. Kongreler bu fikirden doğmuştur. Savaşın sadece savaş alanındaki güçlerden ibaret olmadığını biliyordu. Küçük ateşleri birleştirmek gerekiyordu.

Yavaş yavaş alevlenen bu küçük ateşler; Erzurum’da büyük bir aleve dönüştürmüştür. Milli Mücadele’nin ilk yol haritası belirlenerek bir programa dönüşmüş ve “Milli Egemenlik” esasına dayanan yeni bir devlet kurulma düşüncesi ise ilk defa “Erzurum Kongresi’nde dile getirilmiştir.

Sivas Kongresi’nde genel prensiplerin yanında artık ülkenin kaderine el koyacak “Heyet-i Temsiliye” de seçilmiştir. Sivas Kongresi’nin üzerinden belli bir süre geçtikten sonra Mustafa Kemal Paşa, Heyet-i Temsiliye karargahını Sivas’tan Ankara’ya taşımanın zamanının geldiğini düşünmeye başlamıştır.

Mustafa Kemal Paşa bu kararı alırken Ankara’da durum Anadolu’nun diğer illerinden farklı değildi. Ankara, Mütareke’den sonra 1919 yılı başlarında kısmen de olsa işgal edilmişti. İskoçyalı askerlerden oluşan iki bölük, İstasyon Binası’nda karargahlarını kurarak Samanpazarı, Cebeci ve Demirlibahçe civarına yerleşmişlerdi. İngilizlerden sonra Kuzey Afrikalı Müslüman askerlerden oluşan Fransız birliği Ulus bölgesinde bulunan meşrutiyet döneminde İttihat ve Terakki Cemiyeti kulüp binası olarak yapılmış olan binaya yerleşmişti. Bu bina yakın gelecekte Büyük Millet Meclisi olacaktı. İngilizlerin karargâh olarak kullandığı istasyon binasını ise Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Sakarya Meydan Muharebesi öncesinde karargâh olarak kullanacaktır.

Üç araçlık bir heyetle 18 Ara-

lık 1919'da Sivas'tan ayrıldı. 27 Aralık 1919 günü Ankara'ya ulaştılar. Hasan Ali Yücel'in deyişiyle artık Ankara "yurdun kalbi" niteliğini kazanmıştı. Mustafa Kemal Paşa ve Heyet-i Temsiliye'nin Ankara'ya geldikleri 27 Aralık 1919'dan, Meclis-i Mebusan'ın açıldığı 12 Ocak 1920 tarihine kadar geçen bu 17 günlük sürede Ziraat Mektebi'ndeki kargâhta Kuvay-i Milliye, İstanbul Hükümeti ve dış ülkelerle temas kurulmuş, Meclis'in açılması için gerekli şartların oluşmasına zemin hazırlamıştır.

Emperyalist devletler, Anadolu'daki faaliyetin farkında idiler ve kendileri için nasıl bir tehlike oluşturduğunu biliyorlardı. Elleri kullandıkları silahları vardı. En önemli silahları ise, İstanbul fetvaları, iç ayaklanmalardı. Özellikle 1920'de, diğer silahların yanında cahil halkı ve aşiretleri ayaklandırarak Türk insanını birbirine kırdırdılar. Bu dönemde Kurtuluş Savaşı'nın en acı olayları yaşanmıştır. Milli Mücadele'nin şeriata aykırı olduğuna dair fetvalar yayınlanması memleketteki cehaletin derecesini göstermesi açısından önemlidir. Cehaletin yanında yoklukla da savaşıyordu.

Heyet-i Temsiliye üyesi Mazhar Müfit Bey ekmek parası bulamadığı o sıkıntılı günleri şöyle anlatmaktadır.

".....Para sıkıntısı bizi sıkmaya başlamıştı. Ekmekçiye bile verecek paramız kalmamıştı. Mustafa Kemal Paşa ile bu ciheti görüşürken bulduğum çareleri eskisi gibi kabul etmedi ve yarı geceye

kadar hep düşündük ise de para tedariki hususunda bir karar ve neticeye vasıl olamadık. Çünkü bankalardan ve müessesattan ödünç bile olsa para almayı Paşa'ya bir türlü kabul ettiremedim. Ne yapacaktık? Benim bir kürküm vardı. Erzurumlu Nafiz Bey'e müracaatla sattırılmasını rica ettim. Nafiz Bey, "Kanunsa ni içindeyiz, ne giyeceksin?" diye satmamakta ısrar ettiyse de bu ısrar, ne olursa olsun, kulağıma giremezdi. Aç mı kalacaktık? Nihayet onu da sattık. Kimsede satılacak bir şey kalmadı...." Sakarya Savaşı öncesinde Erzurumlu Nafiz Bey babasından kalan mal varlığını da satıp ordu muza iki uçak alacaktır. Bu fedakar insanlarımızın çabalarıyla İs-



tiklâl Savaşı hedefine ulaşmıştır. 12 Ocak 1920'de, İstanbul'da Meclisi açan mebuslar "Misak-ı Milli (Milli Yemin)"yi kabul etti. Artık bir tarafta İstanbul'da Meclisi Mebusan diğer tarafta Sivas'ta vatanın kurtuluşu için ant içmiş

Heyet-i Temsiliye bulunuyordu. Bu durum çok uzun sürmedi. İşgal Kuvvetleri Komutanlığı ve Padişah büyük bir siyasi hata sonrası son Osmanlı Meclisi'ni kapatarak Ankara'nın işini kolaylaştırdılar. Mustafa Kemal siyasi dehası ile bu dağıtılan Meclisi 12 gün sonra, 23 Nisan 1920 tarihinde toplayarak bir seçim sonucunda kendisini başkan seçtirmiştir.

İstanbul Hükümetinin ikinci hatası ise, 10 Ağustos 1920'de Sevres'de imzalanan bir dizi antlaşmadır. Bu antlaşma yine dahi Mustafa Kemal Paşa'nın uyguladığı politikalar sonucunda bir kağıt parçasından ileri gide-memiştir.

Bunalımlı 1920 yılının en büyük tesellisi, 1877-1878 Türk Rus Savaşı'nda kaybettiğimiz ve 42 yıl Rus işgalinde kalan Elviye-i Selase kurtarılır. Kazım Karabekir Paşa'ya bu zaferinden dolayı "Doğu Fatih" adı takılmıştır. Bu savaş sonucunda 2/3 Aralık 1920'de, ilk ulusal anlaşma, "Gümrü Muahedesi" imzalanmış oldu.

Doğuda bunlar olurken batıda Yunanlıların Anadolu'da ilerlemelerine karşın onlar için 1921 yılı zor bir yıl olmuştur. Yunan Ordusunun yürüttüğü savaşın planları, İngiltere Hükümeti'nin Harbiye Nezareti'nde (Bakanlığında) hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur. Bu planların iki ana hedefi vardı: Birinci hedef, Türk Ordusuna savaşı kabul ettirmek ve muharebe sahasında yenerek istediklerini kabule zorlamaktı. İkinci hedef ise, Türk



Milli Mücadele'nin merkezi olan Ankara'yı ele geçirmek suretiyle, bu hareketi ortadan kaldırmaktı. Ankara'da devletin kaderine el koyan TBMM Hükümeti ise, 06 -11 Ocak 1921 tarihleri arasında, Birinci İnönü Muharebesi'nde bir taraftan düşman işgali ile uğraşırken diğer taraftan da ülke içindeki isyanlarla uğraşmaktaydı. Yine de Kuruluş aşamasında olan ordumuz kendisinden üç kat kuvvete sahip Yunanlıları geri püskürtmüştür.

Birinci İnönü Zaferi için Yunanlılar açısından baktığımızda, onlar bu savaşı bir "taarruzi keşif" olarak kabul edip yenilgi olarak görmezler. Fakat dünya bunun Anadolu'da Yunanlıların yaşadığı ilk yenilgi olduğunu kayıtlara geçirmiştir. Milli Mücadele'de düzenli ordunun kazandığı ilk zafer olması sebebiyle büyük bir öneme sahiptir. Aynı zamanda artık Kuvayi Milliye harekâtından dü-

zenli birlik harekâtına geçilmiştir. Ankara itilaf devletleri tarafından ilk kez resmen tanındığı Londra Konferansına katılan Yunanlılar Türkiye Büyük Millet Meclisi ile İtilaf Devletlerinin isteklerini kabul etmedi. Bunun üzerine İngilizlerin desteği ile Yunanlılar 2'nci İnönü Savaşını başlatmışlardır. Bu savaş ordumuzun zaferi ile sonuçlandı. Bu savaşın kazanılmasıyla Millet'in ve ordunun zafere olan inancı daha da artmıştır. Yunanlıların hedefi, Büyük Millet Meclisi ordularını yok etmektir. Bir orduyu yok edebilmek için de o ordunun savaşı kabul etmesi gerekiyordu. Yunan komutanlar ordumuzu Kütahya - Eskişehir muharebeleri ile yok edebileceklerini düşünüyorlardı. Haksızda değillerdi, ordumuz daha güçlü bir savunma veya meydan muharebesine henüz hazır değildi. Üç buçuk ay önce büyük bir

kahramanlık gösteren bu ordu güçlü düşman karşısında güç durumdaydı. İsmet Paşa ordusunu kuşatmadan, daha doğrusu imha olmaktan kurtarmaya çalışıyordu.

Cephede bunlar olurken, Ankara'da öğretmen okulu salonunda Öğretmenler Kongresi toplanıyordu. Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Bey, Mustafa Kemal'e ertelenmesi teklifini götürdüğünde hayır hayır "cahillikle, ilkellikle savaş, düşmanla savaştan daha az önemli değil" cevabını almıştır. Mustafa Kemal, cepheye hareket etmeden bir gün önce 16 Temmuz 1921 günü bu kongreye katılmış ve bir de konuşma yapmıştır. Bu konuşmasında silahlı mücadeleden sonra tarihimize ve milli karakterimize uygun bir eğitim programıyla başarıya ulaşacağımızı vurgulamıştır. Ankara'da toplanan Maarif Kongresi ve bu kongrede alınan kararlar, Mustafa Kemal'in kendisine ve milletine duyduğu



güveni göstermektedir. Aynı zamanda da kurtuluştan sonra eğitime verilecek olan önemin bir göstergesidir.

Mustafa Kemal Paşa, 17 Temmuz'da Eskişehir'e gelmişti. Durumu incelemiş, cephedeki birliklerin daha fazla zarar görmesini engellemek için düşmanla birliklerimiz arasına büyük bir mesafe koyma gereğini tespit etmişti.

18 Temmuz sabahı Karacahisar'da bulunan Batı Cephe Komutanı İsmet Paşa'ya şu direktifi verdi:

"Orduyu Eskişehir kuzey ve güneyinde topladıktan sonra düşman ordusu ile araya büyük bir mesafe koymak lazımdır ki, ordunun düzenlenmesi ve takviyesi mümkün olabilsin. Bunun için

SAKARYA'nın doğusuna kadar çekilebilirsiniz."

Kütahya Eskişehir muharebelerindeki yenilgi nedeniyle, bir sonraki savaş ölüm kalım savaşı olacaktı. Meclisteki milletvekilleri bunun bilincindeydi. Fakat büyük bir vatan parçasının savaşılmadan terk edilmesi mecliste tartışmalara neden olmuştur. Takvim yaprakları 5 Ağustos'u gösteriyordu... Henüz 40 yaşında olan genç Başkomutan, teşekkür ettikten sonra konuşmasına şöyle devam ediyordu:

".....Efendiler, zavallı milletimi-

zi esir etmek isteyen düşmanları mutlaka yeneceğimize olan güven ve inancım bir dakika olsun sarsılmamıştır. Şu dakikada, bu kesin inancımı yüksek heyetinizle karşı, bütün millete karşı, bütün dünyaya karşı ilan ederim!....." Mustafa Kemal Paşa, 05 Ağustos 1921 günü aldığı Başkomutanlık yetkisini kullanarak 07/08 Ağustos günlerinde, verdiği ka-



rarlarla milleti de bu savaşın bir parçası haline getirmiştir. Bunun sonucunda Sakarya Savaşı'nda elde edilen zafer, ferdi bir zafer değil milletin zaferidir. Balkan Savaşı'nda yaşanan felakette milletin ilgisizliğinin millete ve orduya neye mal olduğunu yaşayan biriydi. Savaşların artık askeri güç ile birlikte ekonomik güçlerin de bir çarpışması olduğunu bilmekteydi.

Sakarya Savaşı bir topyekün savaştı. Toplumun her ferdiyle özellikle kadınların seferber edilmesiyle milli duygunun gelişme-

sinde büyük rol oynamıştır.

Mareşal Erich Ludendorf, Birinci Dünya Savaşı'ndaki Alman yenilgisinden sonra yazdığı "Der Total Krieg- Topyekün Savaş" adlı yapıtında bu konuya eğilirken şöyle der. "Anlatmak istediğim şeylerin göz kamaştırıcı uygulaması Türk Milli Mücadelesi'ndedir" demektedir.

Mustafa Kemal Paşa, Meclis ve Milleti savaşta hazırladıktan sıra orduya gelmişti. Başkomutan, 12 Ağustos 1921 günü beraberindekilerle birlikte Polatlı, Yıldız Dağı ve Yenimehmetli - Toydemir bölümünü incelemiş ve önlemler alınmasını sağlamıştır. Yaşadığı talihsiz kazadan

sonra kısa süreliğine Ankara'ya dönmüşse de tekrar cepheye dönerek savunma hazırlıklarının alınmasını sağlamıştır.

Sakarya Savaşı'nın geçmiş olduğu muharebe alanını taktik açıdan incelediğimizde bu savaşın önemini daha iyi anlayabiliriz. Savaş, 100 km'lik bir cephe, 25 km derinlikte 2500 kilometrekarelik bir vatan toprağında gerçekleşmiştir. Bir de insan yönünden bakalım; iki ordunun toplam kuvvetini 200.000 kişi olarak düşündüğümüzde 22 gün 22 gece bunca insan bu ufak top-

rak parçasında gırtlak gırtlığa savaşmıştır.

Yunan Ordusu, üstün topçu ve hava kuvvetlerine karşın ilk hatlardan itibaren 22 gün boyunca en fazla ilerlediği bölgede 25 kilometre ancak ilerleyebilmiştir. Bu üstün ateş gücü karşısında direnen insan duvarında günde ancak bir kilometre kadar ilerlemiştir. Bunu ancak vatani için ölümü göze almış Mehmetçik yapabiliyordu. Başkomutanın emrettiği gibi, bu vatan toprağını adım adım büyük bir inatla savunduğunu gösteriyor. Kıyaslama açısından bakarsak bir yıl sonra Türk Ordusu, Büyük Tarruzda günde 15-16 km ilerlemiştir. Yunanlılar bu Ankara bozkırında beklemedikleri bir insan engeli ile karşılaşmışlardır.

Sakarya öyle bir savaştır ki; dünya harp taktiklerini değiştirmiş, artık hatlara bağlı taktikler terk edilerek satih muharebeleri taktiği bütün dünya tarafından kabul edilmiştir. Ruhunda savaşçı özelliklerini barındıran Türk Milleti, her karış toprağı kaniyle ıslatmadan terk etmemiştir.

Bu savaş stratejik alanda üstün ve güçlü bir ordunun, muharebe bölgesinin bütün genişlik ve derinliğinde taktik alanda kazanılacak bir dizi küçük başarılarla nasıl yenilgiye uğratılıp felakete sürüklenebileceğini tüm dünyaya göstermiştir. Bu savaşta Türk Milleti bir mucizeyi gerçekleştirmiştir. Anadolu'da Yunan ilerlemesine karşı ilk set çekilmiştir. Savaş'tan sonra tüm dikkatler Ankara üzerine toplanmıştı. Sa-

vaşı idare eden Ankara'da bir yıl önce açılan Büyük Millet Meclisi, varlığını yine Ankara'nın topraklarında yaşanan bir meydan savaş ile tüm dünyaya kanıtlamıştı. Artık herkes Ankara'yı yeni bir güç merkezi olarak dikkate almaya başlamıştı. Bu güç merkezi ile ülkeler, ya barış yapmak, ya da belli imtiyazlar koparmak için Ankara'nın yolunu tutmuşlardır. Sakarya'dan 30 gün sonra, 13 Ekim 1921'de Sovyetler Birliği'nin aracılığıyla artık birer Sosyalist Cumhuriyet durumuna gelen Kafkasya Devletleri; Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan'la, Kars Anlaşması imzalandı.

Kars Anlaşması'ndan bir hafta sonra Fransa Hükümeti temsilcisi eski Bakanlardan Franklin Buillion ile Ankara'da yapılan görüşmeler sonucunda 20 Ekim 1921'de, Ankara Anlaşması imzalandı. Fransızlar, Urfa, Maraş, Antep ve Adana cephesindeki savaşlardan sonra Kilikya'yı muhafaza edemeyeceklerini anlamış ve buraları bu antlaşma ile kesin olarak boşaltarak geri çekilmişlerdir. Böylece itilaf devletleri cephesi bozulmuş, Fransa Misak-ı Milli'yi kabul etmiştir.

Ankara Anlaşması'yla Güney Cephesi'nde serbest kalan 80 bin asker kullanılabilir duruma geldi; bunların 40 bini "Fransa'dan satın alınan silahlarla donatıldı". Artık iç kaynaklarla birlikte dış kaynaklar da seferberlik için kullanılmaya başlanmış oluyordu.

İngiltere gelişen olayları yakından

takip ediyordu. Dünyayı yenen adam Lloyd George; Mustafa Kemal'in dehası karşısında siyasi kariyerini yok ederek, 23 Ekim 1921'de "Tutsakların Serbest Bırakılması Antlaşması"ni imzalamak zorunda kalıyordu. Bu anlaşma bizim için çok önemliydi. Yıllardır Anadolu'yu parçalamaya çalışan emperyalistlerin başını çeken İngiltere, Ankara Hükümeti'ni tanımış oluyordu. SAKARYA Zaferi; 30 Ağustos 1922'de kazanılan büyük zaferin temelini atarak Türklüğün kurtarılmasında ve yeni Türk Devleti'nin doğuşunda en büyük etkenlerden biri oldu.

Sonuç olarak; 22 gün 22 gece devam eden ve 5713 şehidin verildiği Sakarya Meydan Muharebesi; ulusal bağımsızlık mücadelemizin en önemli, en yavaşsal ve en hassas aşamasını teşkil etmektedir. Tarih boyunca esaret hayatı tatmamış olan Türk milleti, bu muharebeyle ANADOLU'nun bağrından doğan yepyeni bir Türk Devleti'nin emelini ve istiklâlini kurtardı. Politik ve sosyal bütün isteklerini dosta-düşmana kanla, ateşle, süngüyle kabul ettirdi. Sakarya, cephede savaşanlar kadar, savaşçıları desteklemek için cephe gerisinde yoğun bir didinmenin içine giren fakir Anadolu halkının da zaferidir.

Türk tarihinde bu kadar önemli olan bu savaş, günümüze kadar yeterince araştırılmamış ve savaş alanındaki izler ise, 2005 yılından itibaren bir grup subay tarafından ciddi olarak incelen-



miş fakat bilimsel bir yayına dönüştürülemedi. Yalnızca askeri hiyerarşi içinde kalmıştır. Bu proje gurubunun içinde yer alan biri olarak şunu söyleyebilirim. Yıllardır bu alanlara bir şeyler katmak isteyen birçok insan olmuştur. Fakat yapılan çalışmalar topyekûn ele alınmamış, bilimsel ve kurumsal bir temele oturtulmamıştır. 2015 yılında ilan edilen Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park çalışması ile kurumsal kimlik kazanmıştır.

Türk insanının imkânsızlıklar içinde yaratmış olduğu bu mirasa sahip çıkmak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevi

olmalıdır.

KAYNAKLAR

1. Atatürk, Mustafa Kemal, Nutuk, Hazırlayan: Zeynep Korkmaz, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 1990
2. Genelkurmay Harb Dairesi Başkanlığı, Türk İstiklal Harbi II. Cilt Batı Cephesi 5 inci Kısım 1 ve 2'nci kitap Sakarya Meydan Muharebesi, Ankara 1973
3. Garp Cephesi Kurmay Başkanı Asım Gündüz, Hatıralarım, Kervan Yayınları, İstanbul, 1973
4. Cevdet Kerim, Kurmay Binbaşı, Türk İstiklal Harbi (Garp Cephesi) Askeri Matbaa, İstanbul 1926 (Eski Yazı)
5. Mazhar Müfit Kansu, Erzurum'dan Ölümüne Kadar Atatürk'le Beraber, TTK, An-

kara, 1988 C.II

6. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Yaban, Can yayınları, 2008
7. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Vatan Yolunda, Selek Yayınları, 1958
8. Ali Güler, Sakarya'dan İzmir'e Mustafa Kemal, Yılmaz Basım, İstanbul 2020
9. Bilal N. Şimşir; Sakarya'dan İzmir'e, Milliyet Yayınları, İstanbul, 1972
10. Kadim Koç, Ankara'nın Kördüğümü Sakarya, Bilgi Yayınevi, Ankara, 2021
11. Devrin Yazarlarının Kalemile Milli Mücadele ve Gazi Mustafa Kemal, Kültür Bakanlığı yayını, Ankara 1992, C.I.



dirilişten kuruluşa bir duruştur ÇANAKKALE

Büyük devletlerin dünyayı paylaşma mücadelesinin bir sonucu olarak, 1914 yılında başlayan I. Dünya Savaşı 1918 yılına kadar devam etmiştir. Osmanlı Devleti, Almanya ve Avusturya-Macaristan'ın müttefiki olarak İngiltere, Fransa ve Rusya'ya karşı 3 Kasım 1914'te savaşa dâhil olmuştur. Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'nda ilk kara muharebeleri Kafkas Cephesi'nde yaşanmıştır. Rusya'nın 1914 yılının Aralık ayında, Doğu Anadolu'ya saldırması üzerine Enver Paşa'nın yönettiği karşı taarruz, şiddetli soğuklar yüzünden başarısızlıkla

sonuçlanmıştır.

1.Dünya Savaşı'nın hemen başında Çanakkale Boğazı büyük bir önem kazanmıştı. İngiltere ve Fransa âdeta İstanbul'un kapısı konumunda olan Çanakkale'yi bir deniz harekâtıyla ele geçirerek Osmanlı Devleti'ni savaş dışı bırakmak istiyordu. Böylece zor durumda olan Rusya, dünya kaynaklarından ve kendilerinin yardımlarından faydalanabilecek, karşı ittifakta yer alan ülkelere güneyden yapılacak bir taarruz ile savaşın kısa sürede sonuçlandırılması mümkün olabilecekti. Bu amaçla 3 Kasım

1914'te başlayan ve 9 Ocak 1916'ya kadar devam eden Çanakkale muharebeleri iki aşamada gerçekleşmiştir.

Öncelikle 18 Mart 1915'e kadar süren deniz muharebeleri yapılmıştır. En son 18 Mart'ta çok güçlü bir donanma ile boğazı zorlayan İngiliz ve Fransız kuvvetleri, Türk topçusunun olağanüstü başarısı karşısında mağlup olarak ve ağır zayıat vererek geri çekilmiştir. Bu zafer, günümüzde her yıl 18 Mart tarihinde yapılan etkinliklerle kutlanmaktadır. Deniz yoluyla geçemedikleri boğazı, bu kez karadan istila ede-

18 MART 1915

ÇANAKKALE ZAFERİ

Kutlu Olsun

rek aşmayı planlayan İngiltere ve Fransa çoğu Avusturalya ve Yeni Zelanda askerlerinden oluşan (Anzak) birlikleriyle 25 Nisan 1915'te, Gelibolu Yarımadası'na asker çıkararak kara harekâtını başlatmıştır. Burada tutunabilmek için yoğun çaba sarf eden Anzak birlikleriyle Türk askeri arasında yaklaşık üç ay boyunca yoğun bir muharebe dönemi yaşanmıştır. Bilhassa 7-8 Ağustos 1915'te gerçekleşen Anafartalar Savaşı'nda, 19'uncu Tümen Komutanı Yarbey Mustafa Kemal Bey'in üstün askerî yetenekler göstererek askere "taarruzu değil ölmeyi emretmesi" savaşın kaderini etkilemiştir. Mustafa Kemal, Conkbayırı ve Kocaçimen'de ilerleyen Anzak Kolordusunu geri çekilmeye zorlayarak işgal edilen noktaları kurtarmıştır. 19'uncu Tümen ve 57'nci Alayı merkezden emir beklemeden kendi inisiyatifi ile cepheye gönderen Mustafa Kemal; Çanakkale'nin düşmesini engellemiş, boğazları kurtarmıştır. Buradaki savaşlar, İngilizlerin 19-20 Aralık 1915'te Arıburnu ve Anafartalar'ı, 8-9 Ocak gecesi Seddülbahir bölgelerini boşaltmalarıyla birlikte sona ermiştir.

Çanakkale Zaferi, Balkan savaşlarıyla içte ve dışta sarsılmış olan

Osmanlı Devleti'nin prestijini yeniden güçlendirmiştir. Çökmekte olan imparatorluğun içinde Türk milletinin gücünü ve dinamizmini hâlâ koruduğunu göstermiştir. Çanakkale Savaşı Millî Mücadele'nin öncüsü ve başlangıcı olmuştur. Çünkü Çanakkale'de savaştan güçlü düşman ordularını mağlup etme başarısını gösteren birçok komutan buradan kazandıkları tecrübe ve güvenle Türk İstiklal Savaşı'nda da başarıyla görev yapmışlardır.

Çanakkale muharebeleri, savaşın süresini önemli ölçüde uzatmış ve bu bakımdan savaştan devletlerin önemli insan kaybına ve ekonomik yıkımına neden olmuştur. Çarlık Rusyası'nın boğazlara hâkim olma hayali gerçekleşmemiştir. Müttefiklerinin yardımından yoksun kalan Çarlık Rusyası'nda iç karışıklıklar artmış; 1917'de gerçekleşen ihtilal sonucunda çarlığın yerine Sovyet rejiminin kurulması ile ileriki yıllarda dünya tarihinin gidişatı değişmiştir.

Çanakkale Zaferi'nin Türk milletine en büyük armağanı, şüphesiz Mustafa Kemal Atatürk olmuştur. Mustafa Kemal, yeni kurulan bir tümeni kısa zamanda modern bir kolordu ile muharebe edecek bir duruma getirmekle,

yüksek bir teşkilatçı ve yetiştirici olduğunu göstermiştir. Durum ve araziye kavramadaki ustalığı, seri ve isabetli kararlar vermesi ve bu kararları azimle uygulaması Mustafa Kemal'in sahip olduğu yüksek irade, bilgi ve kendine güvenin göstergesidir. Burada iyi bir asker ve karizmatik bir lider olduğunu kanıtlayan Mustafa Kemal, böylece milletiyle birlikte vatanını işgalden kurtararak tam bağımsız ve çağdaş yeni bir Türk devletinin kurucusu olma yolunda yürümeye başlamıştır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi saygı ve şükranla anıyoruz.

Kaynakça//atam.gov.tr



23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

Kutlu Olsun

23 Nisan, şanlı bir tarihe sahip olan Türk halkının, yaşadığı toprakları düşman işgalinden kurtarma mücadelesindeki kararlılığını tüm dünyaya ilan ettiği bir gündür. Bağımsızlığını tamamen kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan bir halkın özgürlük mücadelesinin en önemli simgelerinden olan TBMM'nin kuruluşunun yıl dönümüdür. 23 Nisan bu nedenle tüm milli bayramlarımız içinde özel bir yere sahiptir. Türk halkı, 23 Nisan 1920'de, başka devletlerin tahakkümü altında yaşamak istemediğini, bu uğurda yaptığı mücadelede ne kadar kararlı olduğunu göstermiştir. Böylece bağımsızlık mücadelesini kendi seçtiği kişi-

lerin önderliğinde sürdüreceğini ilan etmiştir. Meclis, açılışının ilk yıldönümünde bu önemli olayın gerçekleştiği günü "Milli Bayram" ilan ederek 23 Nisan'ın anlam ve önemini ne kadar büyük olduğunu göstermiştir.

Atatürk'ün büyük destek verdiği Himaye-i Etfal Cemiyeti başta olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ve halkın gayretleriyle Çocuk Bayramı'na dönüşen 23 Nisan çok özel bir anlama daha kavuşmuştur. Bayramın asıl amacı eğlenceli etkinliklerden ziyade, toplumun dikkatinin yardıma muhtaç çocuklara ve farklı çocuk sorunlarına çekilmesini sağlamak haline gelmiştir. Çocuk ölümlerinin

azaltılması dahil pek çok soruna dikkatlerin çekilmesine yardımcı olmaya başlayan 23 Nisan, hem yardıma muhtaç çocukların hem de ülkenin problemlerinin çözümüne destek olmuştur. Bu durum, 23 Nisan'ın tarihi açıdan önemini daha da artırmıştır.

Atatürk ayrıca, 23 Nisan'ı yeni kurulan devletin geleceği olan Türk çocuklarının bayramı olarak kutlanmasını da özellikle istemiştir. Böylece, çocukları Türk halkının milli egemenliğiyle özdeşleştirmiştir. Her yıl nisan ayının 23'ünde, tüm Türk halkı milli iradesine sahip çıkma ve Türkiye'nin geleceği için umutlu olma mesajı verir.

Kaynakça//egitim.com/23-nisan



19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI



19 Mayıs 1919 tarihi, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki dönüm noktalarından biridir. Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı tarih olan 19 Mayıs aynı zamanda "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanmaktadır. Atatürk Millî Mücadele sıralarında Türk Milletini ileri götürecek olanların ve köhneleşmiş fikirlere karşı gelecek olanların genç fikirler olduğunu görmüştü. Bu nedenle de "gençlik" kavramı Atatürk için ayrı bir önem taşımaktadır. Atatürk gençlerden sık sık bahsederken, yaş sınırı dışında fikri olarak gençliği yani, fikirde yeniliği ifade etmiştir. O'nun şu sözü çok anlamlıdır: "Genç fikirli demek, doğruyu gören ve anlayan gerçek fikirli demektir." Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği ve "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanan 19 Mayıs tarihinin önemini daha iyi anlayabilmek için

Atatürk'ün 16-19 Mayıs 1919 tarihleri arasında gerçekleştirdiği İstanbul-Samsun yolculuğunu bir kez daha hatırlamamız gerekir. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki önemli olaylardan biri Atatürk'ün Samsun'a ayak basışıdır. Türk Milleti Birinci Dünya Savaşı sonrasında kötüleşen koşullar içinde kurtuluş çareleri ararken büyük bir lider Mustafa Kemal Atatürk ortaya çıktı ve Samsun'a ayak basarak "Kurtuluş" yolunu açtı. Dolayısıyla Atatürk'ün 16 Mayıs 1919 günü İstanbul'dan başlayan yolculuğu bir kurtuluş dönemini simgeler. Samsun'a ayak basışının taşıdığı önem Atatürk'ün Büyük Nutku'nu 19 Mayıs 1919 Samsun'a çıkışı ile başlatmasından anlaşılmaktadır ki şimdi bu yolculuğu kısaca anlatmaya çalışalım. Samsun işgal kuvvetleri için

önemli noktalardan biriydi. Stratejik bakımdan büyük öneme sahipti ve Karadeniz'den Orta Anadolu'ya açılan en rahat ve güvenilir bir kapıydı. İngilizler 9 Mart 1919 tarihinde, Samsun'a askerî birlik çıkarmışlardı. Buna tepki olarak Türk Makinalı Tüfek birliğinden Hamdi adındaki bir teğmenin askerlerini alarak dağa çıkması dikkatleri bu bölgeye çekti ve İngiliz Yüksek Komiserliği'nin de Türk halkının silahlandığı konusundaki şikâyetleri üzerine bu bölgeye güvenilir bir kumandanın olağanüstü yetkilerle gönderilmesine karar verildi. Bu kumandan Mustafa Kemal Atatürk'tü ve Atatürk uzun zamandan beri ülkenin içinde bulunduğu bu umutsuz duruma üzülüyor ve bir şeyler yapmak için Anadolu'ya geçmek istiyordu. Bu, O'nun için bulunmaz fırsattır. İstanbul-Samsun yolculuğu ön-

cesinde Atatürk'le Padişah Vahdettin arasında geçen konuşmayı Atatürk şöyle anlatır:

“-Paşa, Paşa!... Şimdiye kadar devlete çok hizmet ettin! Bunların hepsi artık bu kitaba girmiştir (bu bir tarih kitabıdır)! Bunları unutun, dedi, asıl şimdi yapacağın hizmet hepsinden daha önemli olabilir... Paşa, Paşa...Devleti kurtarabilirsin!...”

Bu sözlerden hayrete düştüm. Acaba Vahdettin benimle içtenlikle mi konuşuyor?...O Vahdettin ki... bütün yaptıklarından pişman mı olmuştur? Aldatıldığını mı anlamıştı? Fakat böyle bir yorum ile başka konulara girişmeyi ürkütücü saydım, kendine karşılık verdim:

-Kişiliğe güveninize ve bana bunca yüz verişinize teşekkür ederim... Elimden gelen hizmeti esirgemeyeceğime lütfen güveniniz...”

Atatürk bu konuşmada plânlarının sezilmiş olabileceği duygusuna kapılmıştı ama, O'nu bekleyen ve O'na güvenen bir “Türk Milleti” vardı.

Atatürk ile beraber 16 Mayıs 1919 Cuma günü başlayacak yolculuğa gemi kaptanı İsmail Hakkı Durusu dışında 18 kişi eşlik edecekti. Bu 18 kişinin adları şöyleydi: III. Kolordu Komutanı Kurmay Albay Refet Bey (General Bele), Müfettişlik Kurmay Başkanı Kurmay Albay Manastırlı Kâzım Bey (General DIRİK), Müfettişlik Sağlık Bakanı Doktor Albay İbrahim Tâfi Bey (ÖNGÖREN), Kurmay Başkan Yardımcısı Kurmay Yarıbay Mehmet Ârif Bey (AYICI), Karargâh Erkân-ı Harbiyesi İstihbarat ve Siyaset Şubesi Müdürü Kurmay Binbaşı Hüsrev Bey (GEREDE), Müfettişlik Topçu Komutanı Topçu

Binbaşı Refik Bey (SAYDAM), Müfettişlik Başyaveri Yüzbaşı Cevad Abbas (GÜRER), Kurmay Mülhâkı Yüzbaşı Mümtaz

(TÜNAY), Kurmay Mülhâkı Yüzbaşı İsmail Hakkı (EDE), Müfettişlik Emir Subayı Yüzbaşı Ali Şevket (ÖNDERSEV), Karargâh Komutanı Yüzbaşı Mustafa Vasfi (SÜSOY), Kurmay Başkanı Emir Subayı ve Müfettişlik Kalem Amiri Üsteğmen Arif Hikmet (GERÇEKÇİ), İlaçe Subayı Üsteğmen Abdullah (KUNT), Müfettişlik İkinci Yaveri Teğmen Muzaffer (KILIÇ), Şifre Kâtibi, Birinci Sınıf Kâtip Fâik (AYBARS), Şifre Kâtibi Yardımcısı, Dördüncü Sınıf Kâtip Memduh (ATASEV).

Atatürk beraberindeki kişilerle 16 Mayıs 1919 Cuma günü öğleden sonra “Bandırma” adındaki eski bir vapurla Galata rıhtımından ayrılır. 17 Mayıs 1919 Cumartesi günü, Bandırma Vapuru saat 21.40 sıralarında İnebolu'ya varır. 18 Mayıs 1919 Pazartesi günü beklenen yolculuğun sonuna gelinir. Yolcular Kalyon Burnu denilen yerden sandallarla Merkez iskelesine çıkarılırlar. Bu sandallardan birinin sahibi olan İsmail Yurtsever, o zaman için Atatürk'ü tanımadığını söyler, Atatürk'ü sandalda ve Samsun'da iken geniş yakalı lejyon kaputu ve başında kalpakla gördüğünü anlatır.

Atatürk, İstanbul'dan başlayan ve Samsun'da sona eren yolculuk esnasında görevli bir askerdi ve giyimi de buna uygundu ancak Samsun'a ayak bastığı günden birkaç gün sonra asker değil, sivil olarak hareket edecekti.

Atatürk'ün Samsun'a çıkışında gördüğü manzara pek parlak değildi. Şehirde İngiliz işgal kuvvetleri vardı. Pontusçular sokaklarda kol geziyordu. Halk kendisini koru-

yamayacak durumdaydı. Atatürk bugün müze haline getirilen Hın-tıka Palas'ta kaldıkları süre içinde hep bu sorunları düşündü, yolculukta geçirdiği uykusuz geceler sona ermemişti; şimdi de burada uykusuz geceler başlıyordu. Ama O'nda ve O'nun gibi düşünenlerde bu azim oldukça hiçbir engel aşılmaz değildi.

Kısaca vermeye çalıştığımız bu yolculuk Türk Milleti için bir dönüm noktası oldu ve kurtuluşun başlangıcıydı. Millî Mücadele'yi başlatmak üzere Samsun'da Anadolu topraklarına bastığı 19 Mayıs 1919 tarihinin önemi nedeniyle de 19 Mayıs'ı Türk gençliğine armağan etti. Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi gençlik kavramı genel anlamda fikirlerdeki yeniliği anlatmaktadır.

Atatürk “Gençler! Benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirme-yi üstlenen gençler! Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum” derken Türk gençliğine olan güvenini de anlatmıştır.

Atatürk'ün şu sözleri hepimiz için bir rehber olmalıdır: “Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız, bu kâfidir” demıştır. Atatürk'ü anlamak, yaşadıklarını ve fikirlerini bilmekle mümkündür. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında yaşanan zorlukları her zaman göz önünde tutarak, 19 Mayıs'ı Atatürk'ün emanetine daima sahip çıkarak kutlamalıyız.

Kaynakça://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/milli_egitim_dergisi/medergi



Serkan YABANCI

TSK ELELE VAKFI

Özel Eğitim ve Reh.Mrk.Müdürü

DEPREM AFETİNDE ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARIN VE AİLELERİN YAŞADIKLARI SORUNLAR

Deprem olduğu şehirlerde yıkıma neden olurken, insan psikolojisini de olumsuz etkileyen doğal bir afettir. Birebir bu durumu yaşayan bireylerde oluşan travmalar kişiden kişiye farklılıklar göstermektedir.

Deprem felaketinde herkesi derinden yaralayan bu afet tüm insanların olduğu gibi özel gereksinimli bireylerde de çok büyük problemlere neden olmuştur. Bunun sonucunda yeni ihtiyaçlar ortaya çıkmış ve uyum sürecinde zorluklar yaşanmaya başlamıştır.

Özel gereksinimli bireylerin ve ailelerinin en temel ihtiyaçlarının en kısa sürede sağlanması gerekmektedir. Uzun yıllardan beri ülkemizde özel gereksinimli bireylere yönelik yeterli istatistik çalışması olmadığı için maalesef depremin olduğu illerde de özel gereksinimli bireylerin sayısını uzmanlar olarak bilememekteyiz. Deprem bölgesinde, bulunan özel gereksinimli çocuk ve

yetişkin bireylerin bir kısmı başka şehirlere gitmiş, önemli bir kısmı da hala bölgede bulunmaktadır. Bu süreçte yaşanan sorunlar şunlardır;

- Yer değişikliği ve düzenli yaşamların alt üst olması ile özel gereksinimli bireylerde öfke nöbetleri, kaygı gibi durumların sıklıkla yaşanması.
 - Çoğu özel gereksinimli çocuğun çadır gibi küçük ortamlara girmek ve kalabalık yerlerde durmak istememeleri.
 - Özel beslenmesi gereken bireylerin koordineli bir şekilde dağıtım yapılmamasından kaynaklı bu gıdalara ulaşmakta zorluk çekmesi.
 - Süreğen hastalığı olan ya da ilaç alan özel gereksinimli bireylerin, bu ilaçlara ulaşımında sorunlar yaşaması.
 - Görme, işitme ve fiziksel yetersizliği bulunan bireylerin yardımcı alet ve materyallerinin kaybolmasından kaynaklı olarak bu materyallere erişim konusunda gerekli desteğin verilmemesidir.
- Tüm bu yaşanan süreçler dikkate alındığında, özel gereksinimli bireylerin afetlerde yine en zor durumu yaşayan kesimler içinde

olduğunu görmekteyiz.

Depremlerden yara almadan kurtulmak çok önemli olmakla beraber deprem anının özel gereksinimli bireylerde yarattığı travmalar, öne çıkan bir diğer problemidir. Zarar görebilirlik korkusu özel gereksinimli bireylerde kaygı ve anksiyete bozukluklarına sebep olmakta ve süreçle başa çıkma yollarında yetersiz kalmaktadırlar.

Bu süreci sağlıklı atlatabilmeleri için onlara hazırlanan ortamların daha kalıcı olmasına özen gösterilmelidir. Rutinleri bozulmadan ve gerekli tıbbi yardım geç kalmadan sağlanması gerekmektedir.

Bu dönemi, bizler gibi atlatamayan farkındalığı olan bireylerin süreci yönetmelerine yardımcı olmak adına, engel türü ve derecesine bakılmaksızın çok iyi gözlem yapılmalı, onlar için ön koşul olan şartlar sunulmalıdır.

Depremin etkisinden uzaklaşmak adına, devlet destekli projelerle rehabilite ortamları düzenlenmeli ve depremin etkisini unutturacak günlük faaliyetlere aralıksız devam edilmelidir.



Semanur ÖZKUL Beden Eğitimi Öğretmeni

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARDA YÜZME EĞİTİMİNİN ÖNEMİ

Uyarlanmış yüzme eğitimi, özel gereksinimli çocuklar için en çok tercih edilen, eğlendirici, motivasyon artırıcı ve tercih edilen terapötik fiziksel aktiviteler içinde yer almaktadır. Havuz ortamında ve suda gerçekleştirilen aktiviteler, düşük egzersiz motivasyonu olan tüm çocuklar tarafından sevilmektedir. Örneğin, daha önce yüzme eğitimi almamış olan otizm spektrum bozukluğuna sahip çocukların, uyarlanmış yüzme eğitimi programıyla yüzme becerilerinin geliştiği ve %74'ünün belirli bir yüzme seviyesine ulaştığı gözlenmiştir. Suyla direkt temas halinde olan çocuklar, su içindeki hareket becerilerini geliştirerek, daha karmaşık su içi egzersizlerini ve temel yüzme becerilerini sergileyebilir düzeye ulaşabilmektedir. Uyarlanmış yüzme eğitimi, özel gereksinimli çocukların temel hareket becerilerini geliştirerek,

motor beceri gelişimlerini desteklemektedir.

Havuz ortamının motive edici etkisi, tüm çocuklarda motor becerilerin yanında, grup çalışmalarına katılmış olma neticesinde özgüven, farkındalık ve sosyal yaşam becerilerinin gelişimini desteklemektedir. Su içi egzersizlere düzenli devam eden özel gereksinimli çocukların sosyal etkileşimlerinde ve davranışlarında pozitif gelişmeler olduğu kaydedilmiştir. Su içi egzersizlerin zihinsel yetersizliğe sahip çocukların sosyal beceri gelişimine katkı sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, su içerisindeki oyun becerilerinin çok sayıda özel gereksinimli çocuğa potansiyel öğrenme fırsatı sunabileceği belirtilmektedir.

Özel gereksinimli çocuklar, zamanlarının çoğunu okul ve özel eğitim merkezleri gibi ortamlarda geçirirken, spor salonu veya havuz gibi kalabalık sosyal çevrelerden yeterince yararlanamazlarsa topluma uyum sorunları yaşayabilmektedirler. Havuzda gerçekleştirilen aktiviteler, çocuklara temel hareket becerileri kazandırarak, okul dışında farklı bir sosyal çevrede akademik be-

cerilerle sınırlı olan öğrenimi sosyal becerilerle genişletme imkânı sunabilir.

Havuz ortamında gerçekleştirilen uyarlanmış yüzme ve diğer su içi aktiviteler, özel gereksinimli çocuklar için eğlenceli ve her zaman yaptıkları yaşam davranışlarından farklı olanaklar sunmaktadır. Bu durum, farkındalığı olan çocuklar için, hayata tutunma özgüven eksikliğinin ortadan kalkması ve yapabilirlik seviyelerinin artırılarak toplumda bir birey olarak kabulünün sağlanmasına olanak tanımaktadır.

Her ne olursa olsun farkındalığı olan çocuklarda bu ve bu tür sosyal aktiviteler, fiziksel artılar yanında sosyal artılarda da özel gereksinimli bireylerin hayatında yer almaktadır. İlgili alanı belirleyen ve hayatta bununla kendine yol çizen özel gereksinimli bireylerde, hayata tutunma adına yol aldıkları ve ailelerinde hem psikolojik hem sosyal olarak iyi olmalarını sağlayan pozitif ortamlar oluşturmaktadır.





Hasan Volkan Kaya TÜRKTRUST Ar-Ge Merkezi Müdürü

AÇIK ANAHTARLI ALTYAPI (PKI) TEKNOLOJİLERİNİN İŞ HAYATINDAKİ FAYDALARI

Açık Anahtarlı Altyapı (PKI - Public Key Infrastructure) teknolojileri, dijital dünyada güvenliği ve doğruluğu sağlamak için kullanılmaktadır. PKI, elektronik sertifikalar, elektronik imzalar ve diğer güvenlik yöntemleri gibi farklı bileşenlerden oluşur. Bu teknoloji, iş hayatında birçok fayda sağlamaktadır. PKI tabanlı teknolojiler, işletmelerin dijital belgelerinin güvenliğini sağlar. Bu teknoloji sayesinde, belgelerin doğruluğu ve bütünlüğü korunur ve belgelerin yetkisiz kişiler tarafından değiştirilmesi engellenir. Bu da işletmelerin veri ve bilgilerinin güvenliğini artırır.

Ayrıca, PKI tabanlı teknolojiler, işletmelerin işlem hızını artırır. Elektronik imzalar, işletmelerin belge paylaşımını hızlandırır ve işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesine olanak tanır. Bu da işletmelerin operasyonel verimliliğini artırır.

Günümüzde kullanılan PKI ta-

banlı teknolojiler sayesinde E-imza, Zaman Damgası ve E-mühür gibi kavramlar hayatımıza girmiş bulunmaktadır, kurum ve işletmeler tarafından kullanılmaktadır.

PKI tabanlı bir teknoloji olan E-imza, dijital dünyada belge imzalama işlemlerine olanak sağlar. Bu sayede, belge imzalama işlemleri hızlı ve güvenli bir biçimde gerçekleştirilir. Belgelerde bulunan ıslak imzanın yerini alan ve hukuken geçerli olan e-imza hem işletmelerin hem de kişilerin zaman ve maliyet tasarrufu yapmalarına olanak sağlar.

E-MÜHÜR

Son günlerde kurumların ve işletmelerin işlemlerini hızlı ve efektif bir şekilde gerçekleştirebilmesi oldukça önemli bir hal almıştır. E-imza altyapısı, işletmelerin evrak imzalama işlemlerini hızlandırarak, zamandan tasarruf kazanmasını sağlamaktadır. Bununla birlikte imzalama işlemlerinin hızlı ve güvenli bir şekilde yapılmasına ayrıca imkân vermektedir. Kurum ve işletmelerin operasyonel açıdan verimliliklerinin artırılmasına katkıda bulunur. E-imza, elektronik olarak imzala-





nan belgelerin hukuki olarak geçerli olmasını sağlar. Bu sayede, elektronik olarak imzalanan belgelerin fiziksel olarak imzalanmış belgelerden hiçbir farkı yoktur. E-imza, belgelerin güvenilirliğini artırır ve sahteciliği önlemeye yardımcı olur. E-imza teknolojisi, belgelerin dijital olarak imzalanmasını ve saklanmasını mümkün kılarak, belgelerin kaybolma riskini de azaltır. Ayrıca, belge imzalama işlemleri daha hızlı ve kolay hale gelir.

Kağıt kullanımını azaltarak doğanın korunmasına yardımcı olan e-imza teknolojisi sürdürülebilirliğe katkıda bulunur. Dijital ortamda atılan imza sayesinde belgelerin saklanma maliyetlerinin azalması kurum ve işletmeler için önemli bir avantajdır.

E-imza teknolojisiyle birlikte, belgelerde zaman damgası kullanımı da giderek artmaktadır. Zaman damgası, dijital belgelerin oluşturulma ve değiştirilme zamanlarını doğrulayan bir teknolojidir. Zaman damgası, belgenin ne zaman oluşturulduğunu ne zaman değiştirildiğini ve ne zaman gönderildiğini belirlemek için kullanılır.

Zaman damgası teknolojisi, ayrıca yasal belgelerin geçerliliğini de sağlar. Bu teknoloji, yasal olarak geçerli olan bir belgenin tarih ve zamanını doğrulamak için kullanılır. Örneğin, bir sözleşme için, zaman damgası, sözleşmenin ne zaman imzalandığını ve ne zaman yürürlüğe girdiğini belirler.

ZAMAN

Zaman damgası ve e-imza teknolojilerinin birlikte kullanımı, dijital belgelerin güvenliği ve doğruluğu açısından önemli bir avantaj sağlar. Zaman damgası, belgenin ne zaman oluşturulduğunu ne zaman değiştirildiğini ve ne zaman gönderildiğini belirlerken, e-imza teknolojisi belgenin doğru kişi tarafından imzalandığını doğrular.

E-imza ve zaman damgasıyla birlikte yakın zamanda Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından yayımlanan yönetmelikle hayatımıza E-mühür konsepti de girmiş bulunmaktadır. Altyapı olarak PKI teknolojisini kullanan E-mühür, gerçek kişiler için sağlanan E-imza imkanının şirketler ve diğer tüzel kişiler için

hazırlanmış olan şeklidir. E-mühürlenmiş bir elektronik belge, ilgili e-mühürün sahibi olan şirket, kurum veya kuruluş tarafından hazırlandığı elektronik olarak doğrulanabilen bir belge haline gelmektedir. E-mühür, tüzel kişiler arasındaki elektronik yazışmalarda, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yapılacak e-fatura ve e-defter bildirimlerinde ve benzer pek çok uygulamada kullanılacaktır. Bu sayede fatura bildirimleri hızlı ve aynı zamanda daha kolay yapılabilecektir.

E-İMZA

Sonuç olarak, zaman damgası, e-imza ve e-mühür teknolojileri, dijital dünyada belge doğruluğunu ve güvenliğini sağlamak için vazgeçilmez teknolojilerdir. Söz konusu teknolojiler sayesinde zaman, kağıt ve arşivleme alanlarından oldukça tasarruf edilmektedir. Bu teknolojiler sürdürülebilirliğe katkıda bulunduğu gibi dijital ortamda bulunan evrakların güvenli ve verimli bir şekilde saklanmasına da katkı sağlamaktadır.



Mustafa Kemal SANER

Genel Müdür
TURKTIPSAN A.Ş.

Değerli TSK Elele Vakfı Dergisi Okurları;

Sizlere ilaç sektörünün öncü firmalarından biri olan TURKTIPSAN A.Ş. şirketini tanıtmak istiyorum.

Ülkemizin ulusal çıkarları doğrultusunda ilaç sektöründe yerli ve milli ürün ile hizmet üreten TURKTIPSAN A.Ş.; Türk Silahlı Kuvvetleri yararına faaliyet gösteren beş vakfın (TSK Elele Vakfı, TSK Dayanışma Vakfı, TSK Güçlendirme Vakfı, TSK Mehmetçik Vakfı ve TSK Eğitim Vakfı) ortak yatırım kararı ile yüzde yüz Türk sermayeli bir anonim şirketi olarak 2002 yılında Ankara'da kurulmuştur. Bugün 21 yıllık geçmişe sahip olan firmamızda 300'ü aşkın çalışanımızla hastane ürünlerinin vazgeçilmez markası konumundayız. Aynı zamanda IV (damar yolu) ilaç portföyümüzü de hızla geliştiriyor ve

2022 yılı itibariyle girdiğimiz reçeteli pazarlar alanında da emin adımlar ile ilerliyoruz.

Faaliyetlerimizi Ankara, Akyurt'da bulunan 150.000 m² alan üzerinde 22.000 m² yerleşim alanı ve 8.845 m² si kapalı alana kurulu T.C. Sağlık Bakanlığı cGMP sertifikasına sahip tesisimizde sürdürüyoruz. Firmamız için çok önemli bulduğumuz EU-GMP sertifikasını elde etmek için ise sürecimizi geçtiğimiz yılın sonunda başlattık. Bu sertifika ile daha önce ulaşamadığımız Avrupa Birliği pazarına ve bu pazarı referans kabul eden diğer pazarlara girmeyi, bu vesile ile kalitemizi daha üst standartlara taşımaya amaçlıyoruz. TURKTIPSAN A.Ş. ülkemizde insan sağlığına duyarlı PP (polipropilen) torbada üretim gerçekleştiren ilk yerli üreticidir. T.C Sağlık Bakanlığı ve T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı cGMP ve yönetmelik standartları ile ISO 13485 kuralına uygun üretim yapan tesisimizde 7 farklı üretim hattında PP torba, PVC torba, PP şişe, ampul ve flakon olmak üzere 12 terapötik alanda, çeşitli form-

larda 73 ilaç ruhsatına sahibiz. Bu ruhsatlara ilave olarak 2022 yılında başladığımız uluslararası pazarlara açılma stratejimiz neticesinde, yurtdışında 24 ürünümüzün ruhsatlandırma süreçlerini tamamladık ve 20'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren uluslararası bir yapıya dönüştük.

Kurulduğumuz ilk günden itibaren, herkesin en temel ihtiyacı olan sağlıkta fark yaratmayı kendimize ilke edindik. Sağlık bilimleri ve sağlık teknolojileri alanında kendimizi daima geliştirerek, odağımıza toplumu aldık ve "sağlıklı toplum için çalışıyoruz" dedik. Amacımız sadece kendi ülkemizdeki değil tüm dünyadaki insanlığa faydalı olabilmek, ilaca erişimi kolaylaştırarak daha kaliteli ve sağlıklı bir üretim sağlamak. Bunu amaçlarken en büyük dayanağımız Ar-Ge'dir.

Türk ilaç endüstrisini dünyada rekabetçi hale getirme ve sıralamalarda yukarıya taşımamızın yolunun da Ar-Ge'den geçtiğine inanıyoruz. Gücünü Ar-Ge'den alan TURKTIPSAN A.Ş. sektör içerisinde sağlam bir konuma



sahiptir. 2016 yılında kurduğumuz Ar-Ge Laboratuvarımız 2017 yılında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge Merkezi ilan edildi. Geçtiğimiz yıl açıklanan, “Turkish Time” dergisinin yaptığı “Ar-Ge 250, En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan Şirketleri Araştırması”nın sonuçlarına göre, sadece Türkiye’nin “En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan Şirketleri” arasına girmekle kalmadık, sektörde Ar-Ge Merkezlerinde En Fazla Proje Yürüten Firmalar” listesinde 6.sıraya yükseldik. Ar- Ge Merkezimizde özellikle ithal ve stratejik ürünlerin önüne geçecek, toplumumuz için faydalı, yüksek katma değerli ürünlerin geliştirme çalışmalarını yürütmekte ve ülkemizin

milli menfaatlerine hizmet etmeyi amaçlamaktayız.

TURKTIPSAN A.Ş. olarak kurulduğumuz günden bu yana pek çok ilke imza attık. Anadolu’da ki en büyük ilaç üretim yatırımlarından biri bize aittir. Türkiye’nin hastane ürünleri ihtiyacının büyük bir miktarını karşılamaktayız. Özellikle anestezi ürünleri, serumlar ve yoğun bakım beslenme solüsyonunda akla ilk gelen markalardan biriyiz. Yılda 140 milyon adet üretim alt yapısına sahip olan üretim tesislerimiz ile ileri teknolojiye dayalı üretimler gerçekleştirmekteyiz. Sahip olduğumuz inovasyon gücü ve ileri teknolojileriyle kaliteli ve maliyet etkin olarak ürettiği ürünlerini yurt içi ve yurt dışı pazarlara su-

narak rekabet gücünü artırmayı ve kendi teknolojisini geliştirmeyi ilke edinmiş olan TURKTIPSAN A.Ş., yaptığı her yatırımın sektöre ve ülkemize artı değer olarak yansımaya önem ve özen göstererek yerli ve milli üretime “Sağlıklı Toplum İçin” sloganı ile hizmet verme azim ve kararlılığındadır.

Bizler, TURKTIPSAN A.Ş. çalışanları; toplum sağlığını milli bir konu olarak değerlendiriyor, misyon ve çalışma felsefemizi bu yönde oluşturuyoruz.

Saygı ve sevgilerimizi sunar sağlık ve esenlikler dileriz.



Mustafa YILMAZ Uz.Dr.

GAZİLERDEKİ YETİ YİTİMİNE TOPLUMSAL FARKINDALIK

Yeti yitimi; duyumsamayı, hareket ve etkinlikleri olumsuz olarak etkileyen fiziksel ya da zihinsel durum (engelli olma durumu) olarak tanımlanmaktadır. Savaş, terör gibi travmatik durumlara bağlı gelişen yeti yitimi askeri personel üzerinde psikolojik, sosyal, fiziksel ve ekonomik açıdan derin yaralar açmakta ve kişiler üzerindeki bu travmatik etkileri uzun yıllar sürebilmektedir. Mesleklerinin içerdiği tehlikeler nedeni ile yaralanma, engelli kalma veya ölme olasılığı yüksek olan ve diğer meslek gruplarına benzemeyen askeri personelin yaklaşık %10'u yeti yitimi ile karşılaşabilmektedir. Bu personelin bir kısmı tedavi ve rehabilitasyon sonrası mesleklerine dönebilmekte, bir kısmı sivil hayata tam uyum sağlayabilirken birçoğu da yeniden ve tekrarlayıcı fiziksel, psikolojik ile ekonomik sorunları taşıyan bireyler olarak derin

bir kayıp ve çaresizlik duygusu ile yaşamak durumunda kalabilmektedirler. Yeni yaşama adaptasyon sürecinde potansiyel zorluklar söz konusudur. Alan yazında bu problemler arasında yetersiz sosyal destek, finansal sıkıntı, madde kullanımı gibi hem bireyi hem de çevresini olumsuz yönde etkileyebilecek durumlar ile karşılaşmaktadır. Askeri personel için savaş ya da terör durumlarından sonra sunuk kaldıkları en yaygın durum Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) olup bu durum psikolojik, fiziksel ve sosyal zorlukları içinde barındırmaktadır. Pek çok kişi, yaşadığı travmatik deneyimlerin ardından dolaylı veya doğrudan psikolojik sorunlar yaşayabilmekte, uzun süreli ve şiddetli bir stres altında kalabilmekte ve bunun sonucunda TSSB tanısı alabilmektedir. TSSB tanısı olan personel bu kaotik deneyimi hatırlatan durumlardan veya insanlardan kaçınabilmekte ve yüksek veya hafif temas etme gibi olağan durumlara karşı ciddi ve orantısız olumsuz tepkiler vere-

bilmektedir.

Amerikan Psikiyatri Birliği'nin Ruhsal Bozuklukların Teşhis ve İstatistik El Kitabı'nın beşinci baskısında (DSM-5) TSSB'nin korku/anksiyete spektrumunun dışında birçok duyguyu (örneğin, suçluluk, utanç, öfke) içerdiğini göstermektedir ki bu Travma ve Stresle İlişkili Bozukluklar tanı kategorisi, ön koşul olarak stresli bir olaya maruz kalmayı gerektirmesi bakımından diğer psikiyatrik bozukluklardan farklıdır. DSM-5 ayrıca TSSB tanısı konabilmesi için kişinin gerçek bir ölüm veya ölüme yakın bir deneyim, yaralanma veya cinsel şiddet yaşamasını, olaya şahsen tanık olma, yakın zamanda başkalarının (aile ve arkadaşlar) başına gelen bir olayın ayrıntılarını öğrenme veya travmatik bir olayın rahatsız edici ayrıntılarına tekrarlı maruz kalma yoluyla gerçekleştirebileceğini belirtilmektedir.

Buna ek olarak başka kavramlara da literatürden örnek verilebilir ki bunlardan biri Bomba Şoku (Shell Shock) denilen Birinci Dünya Savaşı'nda İngiliz

psikolog Charles Samuel Myers tarafından, birçok askerin savaş sırasında sunuk kaldığı travmatik deneyimleri tanımlamak için kullanılan bir terim olmuştur. Bomba şoku; çekingenlik, kabuslar ve ajitasyon gibi açık ve yaygın psikiyatrik semptomları içeren silahlı çatışmalar ile ilgili bir bozukluk olması sebebiyle dikkat çeken bir terimdir. Birinci Dünya Savaşı hayatını kaybeden askerlerin yanında çok sayıda asker ise hayatta kalmış ve bu askerler çok farklı nedenlerle sağlık birimlerine başvurmuşlardır. Patlamaya çok yakından maruz kalmayan askerlerde de benzer semptomlar olduğunu tespit etmiştir bu bulgu, cephede savaştığı arkadaşlarının ölümüne veya ağır yaralanmasına tanık olmanın psikolojik belirtilere neden olabileceği bilgisini kanıtlamaktadır. Gazilerin çoğunluğu çeşitli ruhsal veya fiziksel zorluklar ile yaşamına devam etmekte, bu zorluklara baş etme kaynakları farklı kültürlere ve bireylere göre değişiklikler gösterebilmektedir. Gaziler için toplumsal yaşama katılım önemli olup, bu konuda yapılacak mesleki müdahaleler, uygulanacak sosyal ve ekonomik politikalar ile ekili bir tedavi ve rehabilitasyon sürecinin planlanması gerekmektedir.

Askerlik mesleği, sağlamlık ve fiziksel uygunluk gerektiğinden engellilik sağlık kaybı kadar mesleğin yitilmesi anlamına da gelmektedir. Bu yüzden asker personel için, fiziksel becerinin kaybı ve mesleki kariyerin son bulmasını da içermektedir. Yeni oluşan durumda, alışlagelen rutinler sürdürülemezken, mesleğin sağladığı sosyal, kültürel ve sınıfsal statünün de yitirilmesine sebebiyet verebilmektedir.

Kayıp sonrası kabullenme ve gelişen yeni koşullara uyum sağlamaya yönelik mücadele, engelliliğin şiddetine, zamanına, türüne ve baş etme tarzına bağlıdır. Gaziye tedavi sonrası sunulan rehabilitasyonun, yeni yaşama uyum sağlarken stresle başa edebilme, psikolojik destek, sportif etkinliklerine katılım, meslek edinme güçlüklerin üstesinden gelme ve bağımsız yaşama becerisi geliştirmeye büyük katkı sağladığı bilinmektedir.

Savaşta aldıkları yaralar nedeniyle vücut yapısı bozulan, hareket kabiliyetinde, sosyal hayatta ve iş yaşamında işlev kayıpları olan gaziler, şimdi ve gelecek hayatı hakkında ciddi kaygılar yaşadıkları için depresyona girebilir-

ler. Depresyon, ölüm ve intihar düşünceleri ve intihar girişimleri gibi belirtileri içeren bir sendromdur. Fiziksel yaralanma ve organ kayıplarının yanında sosyal ve duygusal alanda yaşanan sorunlara bağlı olarak tekrarlayan intihar düşünceleri, intihar için planlar yapma veya intihar girişimleri görülebilir.

Gazi için olduğu kadar ailesi için de iyileşme ve sivil yaşama geçiş sürecinin nasıl deneyimlendiği önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu stres, gazi ailesinin normal işleyiş sistemini dengesiz hale getirirken, asker personelin yaşadığı yaralanma ve travmatik stres tüm aile üzerinde de derin bir etkiye sahip olup ve yalnızca bireyi değil tüm aileyi kısa ve uzun dönemde etkileyebilmektedir. Bu açıdan gazilere yönelik yapılacak fiziki, ekonomik veya mesleki müdahalelerin aileyi de içermesi önemlidir.

Askeri personel üzerinde psikolojik, sosyal, fiziksel ve ekonomik açıdan

derin yaralar açan Yeti Yitimi durumu ile başa çıkmada bazı önemli noktalar;

-Gazilerin yaşadıkları kaybı kabullenmeleri ve tedavi sürecine uyum sağlamalarında diğer gazileri ile yakın etkileşim içinde olmaları yaşadıkları kaybı kolay kabullenmelerine olanak sağlayabilmektedir.

-Gazilerin tedavi sürecine uyumu açısından sağlık personelinin tutumu ve gazilerle iletişim biçimi önemli olup tedavi süreci hakkında ayrıntılı bilgi verilmesi belirsizliklerin en aza indirilmesinde yararlı olacaktır.

-Gazilere sunulan yasal haklar ve prosedürler konusunda ayrıntılı bilgilendirilmeleri ekonomik ve sosyal kaygılarının azaltılmasında yardımcı olacaktır.

-Gazi ailelerine yönelik Travma sonrası stres bozukluğu belirtileri yaşayabilecekleri, bu belirtilerin normal olduğu, zamanla azalacağı, bu belirtilerin aile, iş ve sosyal hayatlarını nasıl etkileyebileceği, bu konuda psikolojik destek hizmetinden yararlanmaları gerektiği ve bu sorunların üstesinden nasıl gelebilecekleri hususlarında ayrıntılı bilgilendirilme yapılabilir.

-Gazilerin bağımsız yaşam becerileri desteklenmeli, koruyucu tutum yerine, destekleyici tutum tercih edilmeli, bu konuda ger-

çek yaşam şartlarına adaptasyon için çaba sarf edilmelidir.

- Gazilerin, psikolojik sorunları ve ileri düzeyde işlev kayıpları nedeniyle benlik algıları olumsuz yönde etkilenmesinin önüne geçilmesinde en önemli faktörlerden biri olan çalışma hayatına katılımına önem verilmelidir.

-Organ kaybına uğrayan bakıma muhtaç gazilere yönelik olarak düzenli evde bakım hizmetlerinin planlanması önem arz etmektedir.

-Gazilerin eş ve çocukları da psikolojik danışma sürecine dahil edilmeli aile veya evlilik danışmanlık süreci işletilmelidir.

-Gazi ve ailesi psikososyal ihtiyaç ve ekonomik sorunlar gibi pek çok güçlük ile baş etmede sağlık ve sosyal hizmet profesyonellerine erişim sağlayabilmeli, sorunlar belirlenmeli, çözüm yolları irdelenip yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik müdahale ve danışmanlık etkin olarak kullanılmalıdır.

-Gaziler rahatlıkla bu yönde hizmet veren kamu kurum ve kuruluşlarına, sosyal yardım kuruluşlarına, sivil toplum örgütlerine ve yerel yönetimler tarafından sunulan kaynak ve hizmetlere erişim sağlayabilmelidir.

Deprem Anında Neler Yapmalısınız?

Depremlerde can ve mal kayıplarının artmasının en önemli nedenlerinden biri de sarsıntı sırasında kişilerin kendilerini nasıl koruyacaklarını ve ne yapmaları gerektiğini bilmemeleridir. Peki, deprem anında ne yapmanız gerekiyor? İşte yanıtı...

Bina içindeyseniz

1. Kesinlikle panik yapmayınız.
2. Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durunuz.
3. Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepeler, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek veya uzanarak kendinize hayat üçgeni oluşturun. Başınızı iki elinizin arasına alarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb) malzeme ile koruyun. Sarsıntı geçene dek bekleyin. Güvenli bir yer bulup, diz üstü ÇÖK, baş ve enseyi koruyacak şekilde KAPAN, düşmemek için sabit bir yere TUTUN hareketini yapın. Deprem sırasında sarsıntı dura-

- na kadar olduğunuz yerde kalın.
4. Cam, pencere, dışarıya bakan duvar ve kapılardan, aydınlatma tesisatı veya armatürü gibi üzerinize düşecek her tür eşyadan uzak durun.
5. Sarsıntı başladığında yataktaysanız orada kalın. Üzerinize düşecek ağır bir eşya yoksa bir yastıkla başınızı koruyun; varsa en yakındaki güvenli alana geçin.
6. Size yakın çok sağlam ve yüke dayanıklı bildiğiniz bir kapı değilse, kapıyı kullanmayın. Çoğu iç mekan kapısı basitçe inşa edilmiştir ve sizi korumaktan uzaktır.
7. Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşmayın. Sarsıntı bitene kadar içeride kalın, ancak sarsıntı bitince dışarı çıkmak güvenlidir. Sarsıntı sırasında binayı terk etmeye çalışmayın.
8. Araştırmalar, çoğu yaralanmanın bina içinde hareket ederken veya dışarı çıkmaya çalışırken oluştuğunu göstermektedir.
9. Balkona çıkmayın.
10. Balkonlardan ya da pencerelerden atlamayın.

11. Asansör kullanmayın.
12. ACİL DURUMLARI ve YANGINLARI bildirmek dışında telefonları KULLANMAYIN.
13. Kibrit ve çakmak YAKMAYIN, elektrik düğmelerine DOKUNMAYIN.
14. Elektriklerin kesilebileceğinin; yangın alarmlarının çalışabileceğinin ve yangın söndürme sistemlerinin devreye girebileceğinin farkında olun
15. Tekerlekli sandalyede iseniz tekerlekleri kilitleyerek başınızı ve boynunuzu korumaya alın.
16. Mutfak, imalathane, laboratuvar gibi iş aletlerinin bulunduğu yerlerde; ocak, fırın vb. cihazları kapatın. Dökülebilecek malzeme ve maddelerden uzaklaşın.
17. Sarsıntı geçtikten sonra elektrik, gaz ve su vanalarını kapatın; soba ve ısıtıcıları söndürün. Diğer güvenlik önlemlerini alın; daha önceden hazırlanmış acil durum çantası ile gerekli olan eşya ve malzemeyi yanınıza alarak binayı daha önce tespit ettiğiniz yoldan derhal terk edip toplanma bölgesine gidin.

18. Her büyük depremden sonra mutlaka artçı deprem olur. Artçı depremler zaman içerisinde seyrekleşir ve büyüklükleri azalır. Artçı depremler hasarlı binalarda zarara yol açabilir. Bu nedenle sarsıntılar tamamen bitene kadar hasarlı binalara girmeyin.

19. Artçı depremler sırasında da ana depremde yapmanız gerekenleri yapın.

Bina dışında açık alandıysanız

1. Dışarıda kalın.
2. Enerji hatlarından, diğer binalardan, direklerden, ağaçlardan ve duvar diplerinden uzaklaşın.
3. Açık arazide çömelerek etraftan gelen tehlikelere karşı hazırlıklı olun.
4. Deniz kıyısından uzaklaşın.
5. Toprak kayması, taş veya kaya düşebilecek yamaç altlarında bulunmayın. Böyle bir ortamda bulunuyorsanız, en seri şekilde güvenli bir ortama geçin.
6. Binalardan düşebilecek baca, cam kırıkları ve sıvalara karşı tedbirli olun.
7. Toprak altındaki kanalizasyon, elektrik ve gaz hatlarından gelecek tehlikelere karşı dikkatli olun.
8. En büyük tehlike binaların dış duvarlarının yıkılmasıdır. Depremlerdeki ölümlerin önemli bir kısmını bina içinden dışarı kaçarak

enkaz altında kalanlar oluşturabilmektedir. Deprem sırasındaki yer hareketi nadiren ölüme veya yaralanmaya sebep olur. Depremle ilgili çoğu ölüm çöken duvarlar, parçalanan camlar ve düşen eşyalardan kaynaklanmaktadır.

Araç kullanıyorsan

1. Araç kara yolunda seyir halindeyken sarsıntı olursa ve bulunduğunuz yer güvenli ise (bina, ağaç, direkler yanında, üst geçit altlarında durmaktan sakınarak) yolu kapatmadan, sağa yanaşıp durun. Kontak anahtarını yerinde bırakıp, pencereler kapalı olarak araç içerisinde kalın.
2. Sarsıntının geçmesini ihtiyatla bekleyin. Depremde hasar gören yol, köprü ve rampaları kullanmayın.
3. Normal trafikten, ağaçlardan, direklerden ve enerji nakil hatlarından mümkün olduğu kadar uzaklaşın. Ancak sarsıntı durduktan sonra açık alanlara gidin.
4. Araç meskun mahallerde ise ya da güvenli bir yerde değilse aracı durdurun; kontak anahtarını üzerinde bırakarak aracı terk edin ve açık alanlara gidin.
5. Bir tünelin içinde iseniz ve çıkışa yakın değilseniz, aracınızı durdurup aşağıya inin ve aracınızın yanına yan yatarak ayakla-

rınızı karnınıza çekin, ellerinizi de başınızın üstüne kavuşturun.

6. Kapalı bir otoparkta iseniz; arabanızın dışına çıkıp yanına yattın. Üzerinize yıkılacak tavan, tünel gibi büyük kitleler aracı belki ezecek, ama yok etmeyecektir. Araç içinde olduğunuz takdirde, üzerinize düşen bir parça ile ezilmenize sebep olabilir.

Metroda veya diğer toplu taşıma araçlarındaysanız

1. Gereksizce, kesinlikle metro ve trenden inmeyin. Elektriğe kapılabilir veya diğer bir trenin çarpması ile zarar görebilirsiniz.
2. Trenin içinde sıkıca tutturulmuş askı, korkuluk veya herhangi bir yere tutununuz.
3. Metro veya tren personeli tarafından verilen talimatları izleyin.

Enkaz altında kaldıysanız

1. Kibrit ve çakmak yakmayın.
2. Hareket etmeyin ve toz kaldırmayın.
3. Ağzınızı ve burnunuzu mendil ya da kıyafetinizle kapatın.
4. Borulara ya da duvarlara vurarak yerinizi arama kurtarma ekiplerine bildirmeye çalışın ve ıslık çalın. Bağırma son çare olarak kullanın. Çünkü bağırma tehlikeli boyutlarda toz yutmanıza neden olabilir. Kaynak: www.afad.gov.tr





Antik çağlarda Kydonia (yabani ayva) olarak anılan Ayvalık'ın ilk sahiplerinin Midilli'den geldiği düşünülmektedir. Kydonia olarak kullanılan ismin MÖ 330 yıllarından beri kullanıldığı belirlenmiştir. Sahil kesiminde yer alan ilçe, turizm olanakları, doğa ve zengin tarihi yerleri nedeni ile Ege Bölgesinin önde gelen ilçeleri arasında yer alıyor.

Günümüzdeki Ayvalık'ın kuruluşu ise Osmanlı dönemine, 1430-1440 yıllarına dayanır. Kurtuluş Savaşı döneminde İzmir'in işgal edilmesi ile 29 Mayıs 1922 yılında Yunanlıların işgal ettiği bir yerdir. İşgal 15 Eylül tarihinde son

bularak yeniden Türk topraklarına katılmıştır. Ancak ilçenin demografik yapısı oldukça farklılık göstermektedir. Türkiye ile Yunanistan nüfus mübadelesinden nasibini almış, 19 Mayıs 1928 yılında Balıkesir'e bağlı bir ilçe olmuştur.

Ayvalık, Roma döneminde başlayan yerleşim yeri özelliklerini; Bizans, Selçuklu ve en son Osmanlı ile devam ettirmiştir. Bu nedenle ilçede tarihi eserler, özel alanlar çok sayıdadır.

Saatli Cami

Ayvalık merkez İsmet Paşa Mahallesi'nde bulunan, 19.yy. döneminde Rumlar tarafından kilise olarak inşa edilmiş tarihi bir



neminde Rumlar tarafından kilise olarak inşa edilmiş tarihi bir

yapıdır. Dikdörtgen yapı planına sahip, dört sütundan oluşan, revak ve akantus yaprakları ile süslenmiş olan bir kapıdan binaya giriş yapılır. Yapının ana planı haç şeklindedir. Orta bölümde bir kubbe bulunur ve haçın kol bölümleri tonozlar ile örtülmüştür. Kilisenin çan kulesi Osmanlıya geçtikten sonra saat kulesine dönüştürülmüş ve bu nedenle Saatli Cami adını almıştır. Cami yapımı II. Abdülhamit dönemindeydir. O dönem az sayıda olan Müslüman nüfus için düzenlenmiştir.

Hayrettin Paşa Cami

Meryem Ana'nın isimlerinden biri olan Panaya adında bir kilisedir. 1850 yılında yapılmıştır. 1928 yılında cami olarak hizmet vermeye başlamıştır. Mimarisinde dikkat çeken 7 sütun bulunur-



ken, renkli motiflerle bezeli, tarihi olarak birikimini yansıtmaktadır. Mavi tavan rengi yapının en göz alıcı alanıdır.

Hamidiye Cami

Ayvalık Sakarya Mahallesi'nde bulunan, 19.yy. içinde Sultan Abdülhamit tarafından yaptırılmıştır. Kare bir mimariye sahip olan camideki kırmızı taşlar dikkat çekmektedir. Bir tek minaresi ve kubbesi vardır.



Rahmi Koç Müzesi

Ayvalık Cunda adasında bulunan, tarihi Taksiyarhis Kilisesi içinde yer almaktadır. Bu özel müze 2014 yılında ziyarete açılmıştır. Bazilika yapı tarzına sahip, tek kubbeli, dikdörtgen yapıdadır. Duvarların örülmesinde yöresel sarımsak taşı kullanılmıştır.

Dış yapısı oldukça sade olan kilisenin içinde Aziz ikonlarının yanı sıra; havariler, bitkisel ve geometrik motifler yer almaktadır. Yapı 1927 ile 1928 senelerinde camiye çevrilmiş ancak sonrasında Tekel Deposu olarak kullanılmıştır. 1944 depreminde ciddi hasar gören bina, definecilerin de tahribatına maruz kalmıştır. 2012 yılında Rahmi Koç Müzecilik ve Kültür Vakfı tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden 49 seneliğine kiralanarak restore edilmiştir. Sonrasında bu değerli tarihi yapı aslına uygun olarak tamamlanıp ziyarete açılmıştır. Müzeye giriş saatleri sezonluk olarak değişiklik gösterir. Yaz döneminde 10:00 ile 19:00 arasında giriş yapılabilir, kış döneminde ise 10:00 ile 17:00 zaman diliminde ziyaret edilebilmektedir.



Ayazma Kilisesi (Faneromeni Kilisesi)

Ayvalık merkezde bulunan, Kemal Paşa Mahallesi sınırlarındaki bu tarihi yapı, içinde bulunan ve kutsal olduğuna inanılan sudan dolayı Ayazma (Kutsal Su) Kilisesi ismini almıştır. Kilisenin bilinen ve kullanılan bir diğer adı da Phaneromeni Kilisesi'dir. Girişte 1890 tarihi yer alır. Bu nedenle Ayvalık geç dönem yapıları içinde yer almaktadır. Izgara planlı bir yapı planına sahiptir. 200 m² bir alanda yer alan yapının oturma alanı 150 m²'dir. Eni 8,6 metre, boyu ise 17,40 metredir. Yükseklik ise 12 metre olarak kayıtlara geçmiştir. Diğer kiliselerden ayrılan en büyük özelliği ise Kuzeydoğu- Güneydoğu yönünde inşa edilmiş olmasıdır. Zaman içinde kilisede bazı değişiklikler ve ilaveler olmuştur. Kilisedeki kutsal su konusu ise bir rivayete dayanır ve bugün



dahi dillerdedir. Küçük bir kız her gece Meryem Anayı rüyasında görmektedir. Gördüğü rüyada Meryem Ana her zaman aynı yerde durur ve kaynaktan fışkıran sudan içer. Aynı zamanda kıza da bu suyu işaret eder. Bu rüya sürekli tekrarlandığından Kent Meclisine aktarılır. Meclis konuyu değerlendirir ve bir mesaj olabileceğini düşünür. Din adamları kıızı alarak rüyasında gördüğü yeri tarif etmesini isterler. Tarif edilen yere gelerek kazı yapmaya başlarlar. Tarif edilen yerde birkaç kazmadan sonra bir su fışkırır ve bu alanda kilise yapılmasına, suyun da korunmasına karar verilir.

Aya Athanasiu Kilisesi

Ayvalık Sarımsaklı bölgesinde bulunan kilise, günümüze kadar en sağlam kalmış kiliselerden biridir. Mübadele döneminden önce bu bölgede yaşayan Rumlar tarafından inşa edilmiştir. Yapıda üç manastır ve üç kilise bulunur. Günümüzde cami olarak kullanılan manastırın halihazırda

restorasyon çalışmaları devam etmektedir.

TSK Ali Çetinkaya İlk Kurşun Rehabilitasyon Merkezi

Merkeze adını veren ve Ayvalık'ı kuş bakışı görme imkânı sunan İlk Kurşun Tepesi'nde, 48.700 metrekare arazi üzerine kurulmuştur. Sadece şehit aileleri değil, malul gaziler ve aileleri de Ayvalık'taki bu Merkezden yararlanmaktadırlar.



Kaynakça: <https://www.gezinomi.com/gezi-rehberi/ayvalik>



Fatma Birsen Tüter Yücebaş



Bağışçılarımızdan
Sayın Fatma Birsen YÜCEBAŞ
13 Aralık 2022 Tarihinde
Ankara'da Vefat Etmiştir.



TSK Elele Vakfı'nın değerli
bağışçıları arasında yer alan
Fatma Birsen TÜTER YÜCEBAŞ'a
Allah'tan rahmet kederli ailesi ve
yakınlarına başsağlığı dileriz.

Fatma Refika Uçmak



Bağışçılarımızdan
Sayın Fatma Refika UÇMAK
26 Mayıs 2023 Tarihinde
İstanbul'da Vefat Etmiştir.



TSK Elele Vakfı'nın değerli
bağışçıları arasında yer alan
Fatma Refika UÇMAK'a Allah'tan
rahmet kederli ailesi ve
yakınlarına başsağlığı dileriz.



TSK Elele Vakfı Bağış Yönergesi kapsamında “Vakfa büyük miktarda menkul ve gayrimenkul bağışı yapanlara sağlanacak imkânlar” hükmü çerçevesinde vefat eden bağışçılarımızdan, Fatma Birsen TÜTER YÜCEBAŞ’ın ve Seniha ERKMEN’in mezarları yaptırılmış, bakım faaliyetleri ise aksatılmadan devam etmektedir.



Bunları BİLİYOR MUSUNUZ?

GAZİLER FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ;

TSK Elele Vakfı tarafından Ankara/Bilkent'te inşa ettirilen Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi (TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi)'nin imkânları bakımından dünyada üçüncü, Avrupa da ikinci sırada olduğunu biliyor musunuz?

GAZİ UYUM EVİ

Gazilerimizi hastane ortamından uzaklaştırarak doğa ile baş başa bir alanda ruhsal rehabilitasyonuna destek olması amacıyla Vakıf tarafından yaptırılan Gazi Uyum Evinde; Gazilere hizmet için gerekli personelin TSK Elele Vakfı tarafından istihdam edildiğini biliyor musunuz?

TSK ELELE VAKFI ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ

Sadece gazilerimize değil, en-

gelli çocuklarımıza da Ankara/Etilik'te bulunan okulumuzla umut ışığı oluyoruz. Merkezimizde engelli çocuklarımıza normal yaşlıları gibi hayata uyum sağlamları için eğitim verdiğimiz biliyor musunuz?

ROBOTİK YÜRÜME CİHAZI

Yürüme yeteneğinin kaybolduğu durumlarda, bu yeteneğin tekrar kazandırılması veya geliştirilmesi için Robotik Yürüme Cihazının kullanıldığını ve bunun Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne TSK ELELE Vakfı tarafından hibe edildiğini biliyor musunuz?

ANKARA ÖZEL BAKIM MERKEZİ

Türk Silahlı Kuvvetlerine hizmet etmiş ve 65 yaşını aşmış personelin hayatlarının kalan kısmını sosyal yaşamdan kopmadan huzur içinde geçirebileceği tesisler kuruyoruz. Ankara Özel Bakım Merkezinde yaklaşık 250

büyüğümüze hayat kaynağı olduğumuzu duyduunuz mu?

MEDİKAL ÜRETİM VE TASARIM MERKEZİ

Doku kaybına uğrayan gazilerimizin ihtiyaç duydukları yapay organ, ortez ve protezlerin hatasız ve hızla imal edilebilmesi için yurt dışına bağımlılığımızı ortadan kaldıran Medikal Üretim ve Tasarım Merkezinin; Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi içinde TSK Elele Vakfı tarafından inşa edildiğini biliyor musunuz?

TSK ALİ ÇETİNKAYA İLK KURŞUN REHABİLİTASYON MERKEZİ

Ayvalık/Balıkesir'de Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı olarak hizmet veren TSK Ali Çetinkaya İlk Kurşun Rehabilitasyon Merkezinde yürüyemeyen Gazilerimizin Engelli Asansörü ile denize girebildiğini ve Gazilerimizin rahatlığı için ihtiyaç duyulan tüm desteklerin TSK Mehmetçik

Vakfı ve TSK Elele Vakfı tarafından yapıldığını biliyor musunuz?

19 EYLÜL SPOR TESİSLERİ

Türkiye’de Engelli Sporculara uygun ilk spor tesisi olan 19 Eylül Spor Tesislerinin sporcu Gazilerimiz için TSK Elele Vakfı tarafından inşa edildiğini ve görme engelliler için atışa imkân veren havalı silah elektronik atış poligonu olduğunu duydunuz mu?

ÇAMLICA

ÖZEL BAKIM MERKEZİ

TSK Çamlıca Özel Bakım Merkezi’nin bazı bölümlerinin TSK ELELE Vakfı tarafından tadil edildiğini duydunuz mu?

TSK ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ

2017 yılında Avrupa Ampüte Futbol Şampiyonu olan Ampüte Futbol takımının alt yapısını oluşturan TSK Engelliler Spor Kulübü’nün 2004 yılında TSK Elele Vakfı’nın destekleri ile kurulduğunu, bu kulübün öncülüğünde Türkiye’de Ampüte sporun geliştiğini biliyor musunuz?

YENİ NESİL GEN DİZİLEME PLATFORMU

DNA yanında RNA kodlarını da okuyarak, aynı anda yüzlerce farklı örneğe ait gen bölgesini dizileye bilen ve hatta anne karnındaki bebeğin genetik kodlamasını yapan cihazın TSK Elele

Vakfı tarafından alınarak Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne hibe edildiğini duydunuz mu?

TSK ELELE VAKFININ;

Kuruluşundan bu güne kadar inşa ettiği tesisler ile bu tesislere sağladığı destek ve hizmetlerin maliyetinin yaklaşık 105.000.000 USD, 4.308.000 EURO ve 263.070.128 TL olduğunu ve bu yardımların Vakıf kaynaklarından karşılandığını, Vakfın gelir kaynağının Halkımızın gönüllü bağışları olduğunu biliyor musunuz?



BİLGİ GÜVENLİĞİNDE LİDER KURULUŞ

e-İmza

e-İmza (Nitelikli Elektronik Sertifika)

e-İmza 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca, elle atılan imzayla aynı hukuki sonucu doğurur.

Sadece gerçek kişiler e-İmza sahibi olabilir.

ekspres-İmza hizmeti ayrıcalığıyla hızlıca ve beklemeden e-İmza sahibi olabilirsiniz.

Hızlı, Kaliteli, Güvenli ve Hesaplı hizmet.

e-Mühür

e-Mühür (Elektronik Mühür Sertifikası)

Elektronik mühür, elektronik belgenin veya verinin elektronik mühür sahibi tarafından oluşturulduğunu, belgenin veya verinin kaynağını ve bütünlüğünü garanti eden delil kayıdır.

e-Mühür Kullanım Alanları Nelerdir?

- e-Fatura gibi elektronik belge uygulamalarını kullanmak isteyen tüzel kişiler ve gerçek kişiler (şahıs firmaları),
- EYP 2.0 yazışma paketini kullanacak kamu kurumları veya özel sektör firmaları,
- Belgenin ilgili kaynaktan çıktığını garanti etmek isteyen kurum ve kuruluşlar,



Zaman Damgası

Zaman damgası, e-İmza 5070 sayılı kanun uyarınca, bir elektronik verinin üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı ve kaydedildiği zamanın tespit edilmesini sağlayan elektronik bir veridir.

Yüksek performanslı zaman damgası sunucularımızla kesintisiz hizmet vermekteyiz.



Proje ve Entegrasyon Hizmetlerimiz

Ar-Ge Merkezi

TURKTRUST, 14.05.2015 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından "Ar-Ge Merkezi" olarak yetkilendirilmiştir.

TURKTRUST Bilgi İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş.; AR-GE Merkezi ve Kalite Sistemleri Müdürlüğü CMMI® Düzey 3 uyarınca değerlendirilmiştir.

Hizmetlerimiz;

- E-İmza Entegrasyon Çözümleri
- Hazır Yazılım paket ürünleri
- Kurumsal Açık Anahtarlı Altyapı (PKI) Çözümleri
- ESHS (CA) Kurulum ve Danışmanlık Hizmetleri
- Bilişim Güvenliği Yazılım, Uygulama ve Entegrasyon Çözümleri
- Bilgi Güvenliği Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
- Anahtar teslim yazılım projeleri

Ayrıcalıklı üstün hizmet anlayışı

0850 222 444 6

TURKTRUST, 5070 Sayılı elektronik İmza Kanunu kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmiş, e-İmza, e-Mühür ve zaman damgası hizmetleri veren bir Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısıdır (ESHS).

TURKTRUST aynı zamanda bilgi güvenliği alanında ülkemizde teknoloji üreten; yazılım ürünlerinin yanı sıra anahtar teslim projelerle bütünlük bilgi güvenliği çözümleri sunan bir Ar-Ge Merkezidir.

TURKTRUST güvenilirliği, tarafsızlığı, teknik ve fiziksel altyapısı, güvenlik sistemleri, uzman kadrosu, tamamen kendi kaynaklarıyla geliştirdiği yazılımlarıyla elektronik sertifika ve zaman damgası hizmetleri alanında ülkemizin lider kuruluşudur.

e-İmza

www.turktrust.com.tr

e-Mühür

Güvenilir, güçlü ve milli bir kuruluş

TURKTRUST Bilgi İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş.

Ankara Genel Müdürlük

Sukarno Cd. 696. Sk. No:7, 06550 Yıldız/ANKARA

Tel: 0312 439 10 00

Müşteri Hizmetleri: 0850 222 444 6

bilgi@turktrust.com.tr

İstanbul Bölge Yöneticiliği

Honeycomb Plaza, Atakan Sokak No:7-9

Kat:7/27 Mecidiyeköy/İSTANBUL

Tel: 0212 328 08 58

mecidiyekoy@turktrust.com.tr





- 📍 Kültür Mahallesi
Ziya Gökalp Cad.
Ataç-2 Sokak No:43/8
Kızılay / ANKARA
- ☎ 0312 431 33 96
- ☎ 0312 430 55 72
- ✉ elele@elele.org.tr
- 🌐 www.elele.org.tr
- 🐦 twitter@TSKElele
- 📷 @elelevakfi

ORTAKLARIMIZ VE İŞTİRAKLERİMİZ



TURKTRUST Bilgi İletişim ve Bilişim Güvenliği Hiz. A.Ş.

Bilgi, iletişim ve bilişim teknoloji, bilişim güvenliği ve elektronik imza ile elektronik kimlik (Sertifika) sağlayıcı alanlarında faaliyet göstermek üzere, 02 Ağustos 2004 tarihinde kurulmuştur.



TURKTIPSAN Sağlık Turizm Eğitim ve Ticaret A.Ş.

Türk Silahlı Kuvvetleri yararına faaliyet gösteren beş vakıf tarafından sağlık, otomotiv, petrol, eğitim, ticaret ve turizm alanlarında faaliyet göstermek üzere kurulmuştur.



TSK MEHMETÇİK VAKFI Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.

Türk Silahlı Kuvvetleri yararına faaliyet gösteren üç vakfın birlikte kurduğu ferdi kaza, emeklilik, konut, kasko, sağlık, işyeri ve deprem sigortası branşlarında faaliyet göstermek üzere 07 Mayıs 1999'da kurulmuştur.



TSK ELELE VAKFI

BANKA BAĞIŞ HESAP NUMARALARI

Bağışlarınızın, vakfımıza ulaştığının tarafınıza bildirilmesi için, isim ve adres bilgilerinizi mutlaka işlemi yapan kişilere belirtiniz.

Ziraat Bankası A.Ş.

Başkent Ankara Şube (TL)

IBAN : TR25 0001 0016 8339 0259 9051 89

Vakıf Bank

Ankara Kolej Şubesi (TL)

IBAN: TR15 0001 5001 5800 7288 7745 45

Halk Bankası

Ankara Küçük Esat Şube (TL)

IBAN: TR29 0001 2009 2160 0016 0000 13

ING Bank

Ankara Turan Güneş Şube (TL)

IBAN: TR70 0009 9005 0505 0500 1000 01

Türkiye İş Bankası

Ankara Şube (TL)

IBAN: TR55 0006 4000 0014 2006 0000 00

Yapı Kredi

Ankara Küçük Esat Şube (TL)

IBAN: TR47 0006 7010 0000 0001 0000 01

TEB

Ankara Çayyolu Şube (TL)

IBAN: TR77 0003 2000 1050 0000 0307 96

Akbank

Ankara Küçük Esat Şube (TL)

TR49 0004 6001 0188 8000 0661 82

Garanti Bankası

Ankara Anafartalar Şube (TL)

IBAN: TR28 0006 2000 7110 0006 2994 31

Şekerbank

Ankara Gaziosmanpaşa Şube (TL)

TR50 0005 9019 5013 0195 0025 54

